



Imaam Aboe Dawoed as-Sedjestaanie

Zijn geboorte en afkomst

Hij is al-Imaam, de standvastige, leider van de Hoeffaadh; Suleeymaan bin al-Ash'at bin Ishaq bin Bashier bin Shadaad bin Amr bin Imraan al-Azdie as-Sedjestaanie, en zijn koenjaa is Aboe Dawoed.

Al-Haafiedh Ibn Hadjr heeft over hem gezegd:

“Al-Haafiedh, Thiqah (betrouwbaar), Haafiedh, de auteur van de Soenan en anderen, hij behoort tot de grootste Geleerden (Min Kibaar al-Ulama).”

Imaam Aboe Dawoed zelf heeft gezegd:

“Ik werd geboren in 202NH en in 220NH heb ik het begrafenisgebed gebeden van de beroemde geleerde van Hadieth: Ghaffaan, in Baghdad.”

Ibn Khalkaan heeft gezegd dat hij wordt toegeschreven aan Sedjestaan of Sidjastanaah, een streek in Basrah. Desondanks is dit volgens Shaych Taaj-ud-Dien as-Soebkie niet correct, zoals hij zegt:

“Dit is zijn fout (van Ibn Khalkaan) en wat correct is, is dat hij toegeschreven hoort te worden aan een plek in India die ergens tussen Sind en Heraat ligt en dichtbij Qandahaar.”

Imaam adh-Dhahabie heeft gezegd:

“Het staat vastgesteld met afdoende bewijs dat hij een inwoner was van het land Sidjastana, dat grenst aan Makraan aan de ene kant en Sinsh aan de andere kant en het ligt tegenover Heraat. Sommige zeggen dat hij een inwoner was van een dorp dat Sedjestaan heet, in de buurt van de stad Basrah.”

Zijn Studie

Hij begon op een jonge leeftijd met leren en reisde naar vele steden in zijn zoektocht naar Ahadieth. Hij reisde naar Hiedjaaz, Shaam, Egypte, 'Iraq, het Arabisch Schiereiland, Thaghar, Khorasaan en vele andere plaatsen.

Hij reisde vele malen naar Baghdad en de laatste keer dat hij er een bezoek aflegde, was in het jaar

272NH, waarna hij terugkeerde naar Basra. Hier verbleef hij de resterende jaren van zijn leven.

Zijn Leraren en Degenen van wie hij Overleveringen heeft gekregen

Al-Haafidh ibn Hadjr, nadat hij had gekeken naar zijn Soenan, schatte dat hij meer dan 300 leraren had. Hij leerde en leverde Ahadieth over van:

- Imaam Ahmed Ibn Hanbal
- Abie Salamah at-Taboedakie
- Al-Qa'anabie
- Mohammed Ibn Kethier al-'Abdie
- Moslim Ibn Ibraahiem
- Abdullaah bin Rajaa
- Abul Walied at-Tiyaalisie
- Ahmed Ibn Yoenus
- Aboe Ja'afar an-Nafielie
- Sa'ied bin Suleeymaan al-Waasitie
- Aboe Taubah al-Halabie
- Safwaan bin Saaleh ad-Dimashqie
- Yahyaa Ibn Ma'ien
- Ishaaq
- Ibn al-Madienie
- Suleeymaan Ibn Harb
- Qatan bin Nasier
- Abie Amr adh-Dharier

Van de leraren van Boechaarie en Moslim en vele anderen.

Zijn Studenten en Degenen die van hem hebben overgeleverd

Hij had vele studenten waaronder:

- De twee grote geleerden van Hadieth; Imaam at-Tirmidhie en Imaam an-Nesaa'ie
- Zijn zoon Aboe Bakr
- Harb al-Kirmaanie
- Abie Amr Ahmed bin Alie bin Hasaan al-Basrie
- Zakariyyah a-Saadjie
- Aboe 'Awaanah
- Aboe Bashier ad-Daulaabie
- 'Alie bin Hoessain bin 'Abd al-Ansaarie
- Aboe Tayyib Ahmed bin Ibraahiem bin Abdur-Rahmaan al-A'shaarie
- Aboe Bakr al-Khalaal
- Aboe Saalim Mohammed bin Sa'ied Aboe Usaamah
- Mohammed Ibn 'Abdul-Malik
- Aboe Bakr an-Najaad

De overleveraars van zijn Soenan “Soenan Aboe Dawoed”

- Aboe 'Alie Mohammed Ibn Ahmed bin 'Amr Loeloe'ie
- Aboe Sa'ied Ahmed Ibn Mohammed bin Ziyaad bin Bishr, beter bekend als Ibn al-'Arabie
- Aboe Bakr Mohammed bin Bakr bin Mohammed bin 'Abdur Razzaaq bin Daasah at-Timaar al-Basrie

En vele anderen.

Imaam Ahmed Ibn Hanbal leverde een hadieh van A'tierah van hem over en hij was hierdoor zeer vereerd, omdat hij de enige was die de hadieth kende.

De hadieth van A'tierah gaat over het schaap die de polytheïsten van Arabië altijd slachtten voor hun afgoden, in de maand Redjeb in de dagen van onwetendheid.

Zijn Werken

- Soenan Abie Dawoed
- An-Naaskh Wal-Mansoeskh
- Ar-Radd 'Alal-Qadariyyah
- Al-Maraasiel
- Ahlul-Amsaar Fadhail Ansaar
- Moesnad Maalik Ibn Anas
- Ma'arifah al-Awqaat Wal-Ikhwaat
- Badaa al-Wahie
- Kitaab ad-Doe'a
- Dala'il an-Naboewwah

En vele andere.

De prijzingen van de Geleerden van Imaam Aboe Dawoed

Aboe Bakr al-Khalaal heeft gezegd:

“Aboe Dawoed was de Imaam van zijn tijd, er was geen enkele zoals hij in zijn tijd betreffende het verifiëren van de wetenschappen en de identificatie punten.”

Ibn Dasaah heeft gezegd:

“Imaam Aboe Dawoed liet altijd één mouw heel los en de andere normaal. Hij werd gevraagd over wat de reden hiervoor was, waarop hij zei: “De losse mouw is zodat ik mijn boeken erin kan doen en voor de andere is dat niet nodig dus die zit normaal.”

Zijn manier van spreken, gedrag, karakteristieken, manieren en gewoonten leken op die van Imaam Ahmed, en Ahmed leek op Wakie', Wakie' leek op Soefyaan, Soefyaan leek op Mansoer, Mansoer leek op Ibraahiem, Ibraahiem leek op 'Alqamah, 'Alqamah leek op Abdullaah Ibn Mas'oed (Radie Allaahe 'anhoe), en Alqamah heeft gezegd:

“Abdullaah Ibn Mas'oed (Radie Allaahe 'anhoe) leek op de Boodschapper van Allaah (Sal

Allaahoe aleihie wa Sallaam) in spraak, karakter, manieren en gewoontes.”

Al-Haakim Aboe Abdullaah heeft gezegd:

“Imaam Aboe Dawoed was zonder enige twijfel, de Imaam van Ahlul-Hadieth van zijn tijd.”

Toen een grote Moehadieth van die tijd genaamd Ibraahiem al-Harbie, de Soenan van Aboe Dawoed zag, zei hij:

“Allaah Ta’ala maakte de kennis van hadieth zacht voor Aboe Dawoed, zoals hij metaal zacht maakte voor (de Profeet) Dawoed (‘aleihie Sallaam).”

Mohammed Ibn Ishaq Saaghaanie heeft hetzelfde gezegd.

Aboe 'Abdullaah bin Mandah heeft gezegd:

“Er zijn vier mensen die de authentieke van de zwakke, en de foute van de correcte (ahadieth) afscheidde: al-Boecharie, Moslim en na hen Aboe Dawoed en an-Nesaa`ie.”

De Status van Soenan Abie Dawoed

Ibn Daasah heeft gezegd:

“Ik hoorde Imaam Aboe Dawoed zeggen: “Ik schreef vijfhonderdduizend (500.000) ahadieth van de Boodschapper van Allaah (Sal Allaahoe aleihie wa Sallaam) en daarvan heb ik mijn Soenan samengesteld, welke vierduizend en achthonderd (4.800) ahadieth bevat, en er staat geen hadieth in waarover de mensen het eens zijn dat het verworpen moet worden.””

Mohammed Ibn Mukhlid heeft gezegd:

“Toen Aboe Dawoed zijn Soenan schreef, las hij het voor aan de mensen, en het werd waardig geacht om gevolgd te worden, na de Qor’aan, door de mensen van Hadieth (Ahloel-Hadieth).”

Imaam al-Khattaabie heeft gezegd:

“De indeling van Soenan Abie Dawoed is goed en hij bevat meer zaken betreffende Fiqh dan in de Sahiehain (Boecharie en Moslim).”

Ibn al-'Arabie heeft gezegd:

“Degene die het Boek van Allaah en Soenan Abie Dawoed heeft, dan heeft hij niets anders nodig, in termen van kennis.”

Yahyaa bin Zakariyyah bin Yahyaa as-Saadje heeft gezegd:

“De basis van Islaam is het Boek van Allaah en de Pilaar (van Islaam) is Soenan Abie Dawoed.”

Uitleggingen van Soenan Abie Dawoed

- Sharh Soenan Abie Dawoed, door Imaam an-Nawawie (nooit afgemaakt).

- Sharh Tahdhieb as-Soenan Sharh Moekhtasar Soenan Abie Dawoed, door Imaam Ibn Qayyim.
- Sharh Soenan Abie Dawoed, door Haafiedh al-'Iraaqie (niet gedrukt).
- Intihaa as-Soenan Wa-Iqtidha as-Soenan, door Shaykh Ahmed bin Mohammed bin Ibraahiem bin Hilaal al-Maqdisie (niet gedrukt).
- Mirqaat as-Sa'oad Ilaa Soenan Abie Dawoed, door Imaam as-Soejoetie.
- Fath al-Wadoed 'Ala Soenan Abie Dawoed, door Shaych Abul-Hasaan Mohammed bin Abdul-Haadie as-Sindie

en vele anderen.

De broer van de Chaliefah vroeg hem om naar Basrah te verhuizen, zodat op deze manier Basrah gevuld zou worden met zijn kennis.

Zijn Dood.

Hij was erg vroom, vreesde Allaah en was rechtvaardig. Hij stierf op Vrijdag de 16e van de maand Shawwaal in het jaar 275H in Basrah en hij werd begraven naast Imaam Soefyaan ath-Thawrie.

Mogelijk gemaakt door SP.

Bron: verschillende boeken waaronder "Al-Bidaayah wan-Niehaayah" van Ibn Kathier, "Tahdieb at-Tahdieb" en "Taqrieab at-Tahdieb" van Ibn Hajr, "Tadhkirratul-Hoeffaadh" van Adh-Dhahabie en anderen.