



## Imaam ‘Abdoellaah ibn Zoebayr al-Hoemaydie

### Zijn Naam en Afkomst:

De Imaam en voorbeeldige geleerde, Aboe Bakr ‘Abdoellah ibn az-Zoebayr al-Qorashie, al-Asadie, al-Hoemaidie, al-Mekkie, *al-Haafidh*, *al-Faqieh*, *Shaych* van de *Haram*.

### Hij nam Kennis van:

- Soefyaan Ibn ‘Uyainah
- Moslim ibn Chaalid
- Foedayl ibn ‘Iyaad
- ad-Daraawardie (wordt beschouwd als één van de grootste metgezellen van ash-Shaafi’ie)

### Degenen van wie hij heeft overgeleverd:

- Ibraahiem ibn ‘Iyaad
- Soefyaan ibn ‘Uyainah (van wie hij op een nauwkeurige manier veel overleveringen heeft gekregen)
- Abdoel-Aziez ibn ‘Abdoes-Samad al-‘Ammie
- Abdoel-Aziez ibn Abie Haazim
- Al-Walied ibn Moeslim
- Marwaan ibn Moe’aawiyah
- Wakie’ ibn Djaraah
- Ash-Shaafi’ie (van wie hij niet veel overleveringen heeft gekregen, maar hij heeft een hoge standplaats in Islam.)

### Degenen die van hem hebben overgeleverd:

- Mohammed ibn Ismaa’iel Al-Boechaarie
- Adh-Doehlie

- Haaron
- Al-Hammaal
- Ahmed ibn al-Azhar
- Salamah ibn Shabieb
- Mohammed ibn Sandjar
- Ya'qoeb al-Fasawie
- Ismaa'iel Sammoewaih
- Mohammed ibn 'Abdoellaah ibn al-Barqie
- Aboe Zoer'ah ar-Raazie
- Bishr ibn Moesaa
- Aboe Haatim
- Ya'qoeb ibn Shaybah
- Aboe Bakr Mohammed ibn Idries al-Mekkie en daarnaast nog een groot aantal mensen

### **Een aantal Uitspraken van de Geleerden over al-Hoemaydie.**

Ahmed ibn Hanbal heeft gezegd: "Al-Hoemaydie is voor ons een Imaam." Aboe Haatim heeft gezegd: "De meest betrouwbare van alle mensen in de overleveringen van Ibn 'Uyainah is al-Hoemaydie. Hij is het hoofd van de metgezellen van Ibn 'Uyainah en hij is betrouwbaar, een Imaam." Al-Hoemaydie heeft gezegd: "Ik zat ongeveer negentien jaar met Soefyaan ibn 'Uyainah."

Ya'qoeb al-Fasawie heeft gezegd: "Al-Hoemaydie heeft ons overleveringen doorgegeven en ik heb nog nooit iemand ontmoet die oprechter is tot de Islaam en zijn mensen dan hij." Mohammed ibn 'Abdoer-Rahiem al-Harawie heeft gezegd: "Ik ging naar Mekka in het jaar 198H en Soefyaan ibn 'Uyainah was in het begin van dat jaar gestorven, zeven maanden voordat we aankwamen. Ik vroeg wie de meest voortreffelijke metgezel van Ibn 'Uyainah was, waarop al-Hoemaydie genoemd werd. Vervolgens schreef ik de ahadieth van ibn Uyainah van hem op."

Ishaaq ibn Raahawaih heeft gezegd: "De Imaams van onze tijd zijn ash-Shaafi'ie, al-Hoemaydie en Aboe 'Ubayd." 'Alie ibn Chalaf heeft gezegd: "Ik hoorde al-Hoemaydie zeggen: "Zo lang ik in Hiedjaaz ben, Ahmed ibn Hanbal in Irak is en Ishaaq in Choraasaan is, dan zal niemand ons overwinnen." " Al-Boechaarie heeft gezegd: "Al-Hoemaydie is een Imaam in Hadieth."

Mohammed ibn Ismaa'iel al-Moehallab heeft gezegd: "Al-Hoemaydie heeft ons overgeleverd zeggende: "Bij Allaah, dat ik mag vechten tegen degenen die de hadieth van Allaah's Boodschapper (Sal Allaahoe aleihie wa Sallaam) afwijzen, is mij meer geliefd dan dat ik vecht tegen een gelijk aantal Turken [1]." " Ibn Sa'd heeft gezegd: "Hij stierf in Mekka in het jaar 219H, hij was betrouwbaar en leverde veel ahadieth over." Dit was overigens de datum van zijn sterven zoals gezegd werd door al-Boechaarie, er zijn anderen die zeggen dat hij stierf in 220H.

Ibn Hibbaan citeerde hem in *ath-Thiqaat* en zei: "Hij was iemand van de Soennah, van voortreffelijkheid en Religie." Ibn 'Adie heeft gezegd: "Hij reisde samen met ash-Shaafi'ie naar Egypte [2] en was één van de beste mensen."

Als Mohammed ibn Ismaa'iel (Imaam al-Boechaarie) een hadieth vond die door hem was

overgeleverd, dan citeerde hij dezelfde overlevering van niemand behalve hem, wegens zijn vertrouwen in zijn betrouwbaarheid.

Deze teksten zijn terug te vinden in *Tadhkiratul-Huffaaz* (2/413-414) en *Siyar A'laamien-Nubalaa* (10/616-621), allebei boeken van Imaam adh-Dhahabie.

---

*Mogelijk gemaakt door SP.*

**Bron:** het Engelse boek '*Mountains of Knowledge*' waarin twee boeken van Imaam adh-Dhahabie worden gebruikt, '*Tadhkiratul-Huffaaz*' en '*Siyar A'laamien-Nubalaa*'.

[1] Voetnoot Aboe 'Oebaydillaah: 'De bedoeling is, toen zij nog geen moslims waren!'

[2] Hij nam kennis in de Fiqh van ash-Shaafi'ie en reisde met hem om kennis van Ibn 'Uyainah en zijn niveau te krijgen. Na zijn dood keerde Al-Hoemaydie terug naar Mekka, waar hij bleef tot aan zijn dood in 219H.