



Imaam Moedjahid Ibn Djebar al-Makhzoemie

Zijn Geboorte en Afkomst

Zijn naam is Moedjahid Ibn Djebar, en zijn koenja was Aboel-Hadjaadj en zijn afkomst was al-Makhzoemie al-Mekkie. Hij was van de beroemde Arabische stam Banoe Makhzoem. Hij werd geboren in 20NH of 21NH tijdens het Khalifaat van Omar (Radie Allaahoe 'anhoe). Hij was een beroemde leraar en uitlegger van de Qor'aan, en een welbekende instandhouder van Hadieth.

Zijn Leraren en Degenen van Wie hij overgeleverd heeft

Hij leerde Hadieth van de Metgezellen, onder andere...

- Sa'ad Ibn Abie Waqaas
- Oem ul-Moe'minien Aa'ishah
- Aboe Hoerairah
- Oem Haanie
- Abdullaah Ibn Omar
- Abdullaah Ibn Abbaas, de Moefassirul-Qor'aan (Uitlegger van de Qor'aan)

Moge Allaah tevreden zijn met hen allen.

Zijn Studenten en Degenen Die van hem Overgeleverd hebben

- Qataadah
- Al-Hakam Ibn Utaibah
- 'Amr Ibn Dienaar
- Al-'amash
- Mansoer Ayoeb
- Ibn Au'wn
- Omar Ibn Dharr
- Ibn Kethier (niet de auteur van Tafsier Ibn Kethier)

Zijn Werken

Tafsier Moedjahid (2 volumes), hij schreef het niet zelf, maar het is gebaseerd op overleveringen van hem. Dit boek is gedrukt in Islamabad, Pakistan.

De Prijzingen van de Geleerden voor Imaam Moedjahid

Imaam adh-Dhahabie heeft gezegd:

“De hele Oemmaah is het eens over Moedjahid’s hoge status, en over het feit dat men hem als bewijs kan gebruiken. De auteurs van de zes boeken van Hadieth hebben ook van hem overgeleverd.”

Imaam Moedjahid heeft gezegd dat hij de Qor’aan 3 keer voor Ibn 'Abbaas (Radie Allaahoe ‘anhoe) citeerde. Nadat hij elke Vers voor hem had geciteerd vroeg hij voor de reden voor het openbaren van het Vers.

Fadhal Ibn Maimoen levert over dat hij Moejahid hoorde zeggen:

“Ik heb de Qor’aan 30 keer voor Ibn 'Abbaas geciteerd.”

Shaykhoel-Islam Ibn Teymiyyah heeft gezegd:

“Moedjahid studeerde de Qor’aan bij Ibn 'Abbaas, hij stopte en stelde hem vragen over elk Vers, en schreef al zijn opmerkingen op. Daarom heeft (Soefyaan) ath-Thawrie gezegd: “Als de uitleggingen van Moedjahid tot jou komen, dan heb je daar genoeg aan.” En dat is tevens de reden waarom Imaam ash-Shaafi’ie en Imaam Boechaarie vertrouwden op Moejahid’s uitleggingen. Insgelijks zie je dat Imaam Ahmed en anderen die de Qor’aan hebben uitgelegd, citeerde de woorden van Moejahid meer dan de woorden van iemand anders.”

Zoals hierboven staat vermeld heeft Imaam Boechaarie in zijn ‘Djaamie as-Sahieh’ in ‘Kitaab at-Tafsier’ vele uitspraken van Moedjahid vermeld.

Qataadah heeft gezegd:

“Van de mensen die in leven zijn, was hij (Moedjahid) de persoon met de meeste kennis in het uitleggen van de Qor’aan.”

Ibn Djouraydj heeft gezegd:

“Het leren en horen van ahadieth van Moedjahid is meer geliefd bij mij dan mijn familie en mijn bezit.”

Khasief heeft gezegd:

“In deze tijdperk had Moedjahid de meeste kennis over het uitleggen van de Qor’aan.”

Imaam Moedjahid heeft gezegd:

“Vaak als ik op reis ging, dan hield Abdoellaah Ibn 'Omar de riem van mijn rijdier vast en bleef daar staan als begeleider.”

Al-'Amash heeft gezegd:

“Ik dacht altijd dat Moedjahid arm was, omdat ik hem eenvoudige en goedkope kleren zag dragen. Ik dacht altijd dat hij een ezelherder was die zijn ezel had verloren, en ik was hierdoor een beetje van streek. Maar toen ik hem hoorde spreken over wetenschappelijke aangelegenheden, dan was het alsof er diamanten voortkwamen uit zijn mond.”

Hamiedah A'raj heeft gezegd:

“Moedjahid zei altijd Allaahoe Akhbar (Allaah is de Grootste) na elke Soerah van Wa-Dhoha tot aan het einde van de Qor'aan.”

Zijn dood

De meeste geleerden hebben gezegd dat Moedjahid in 103NH of in 104NH is gestorven. Al-Waaqidie vermeldt dat Ibn Joraydj heeft gezegd dat hij 83 jaar oud is geworden. Hij stierf tijdens dat hij zich ter aarde wierp (in aanbidding naar Allaah).

Mede mogelijk gemaakt door SP

Bron: Verschillende boeken zoals “Tahdieb at-Tahdieb” van Ibn Hadjr, “Tadhkirratul-Hoeffaadh” van Adh-Dhahabie en een aantal andere.