



Imaam Qataadah Ibn Diaa'amah as-Sadoesie al-Basrie

Zijn geboorte en afkomst.

Zijn koenja (bijnaam) was Aboel-Khataab. Hij was een grootste geleerde en een beroemde onthouder van Hadieth, ondanks zijn blindheid.

Hij werd geboren in 60NH en was een welbekende uitlegger van de Qor'aan.

Zijn Leraren en Degenen van Wie hij heeft Overgeleverd

Hij leerde Hadieth van:

- Abdullaah Ibn Sardjiss
- Anas Ibn Maalik
- Al-Hassan al-Basrie
- Aboel-A'aliyyah
- Zarah Ibn Aufaa
- A'taa
- Moedjahied
- Mohammed Ibn Sierien
- Masroeq
- Aboe Madjliz
- Sa'ied Ibn Moesayyab
- Moe'adhah
- Aboe Toefail

En een grote meerderheid van de Opvolgers.

Zijn Studenten en Degenen Die van hem Overgeleverd hebben

Degenen die bij hem gestudeerd hebben:

- Mis'ar
- Sa'ied Ibn Abie A'aroebah

- Shaibaan
- Ayoeb
- Hoemaid At-Tawiel
- Shoe'bah
- A'amash
- Al-'Awzaa'ie
- Moe'ammam
- Abaan Ibn Yazied
- Aboe 'Awaanah
- Hammaad Ibn Salamah
- Hoemaam

En vele anderen.

De Prijzingen van de Geleerden voor Iemaam Qataadah

Imaam adh-Dhahabie heeft gezegd:

“Een geleerde van de mensen van Basrah, en Moe'ammam leverde van hem over.”

Imaam Moe'ammam heeft gezegd:

“Qataadah verbleef 8 dagen bij Sa'ied Ibn Moesayyab en na de 3^e dag zei Sa'ied tegen hem: “O blinde man, ga ergens anders heen, je hebt alle kennis die ik je te bieden heb, tot je genomen.”

Imaam Qataadah zelf heeft gezegd:

“Ik heb nog nooit een Hadieth geleerde gevraagd om een hadieth voor mij te herhalen, omdat alles wat mijn oren tot zich nemen, onmiddellijk door mijn hart wordt onthouden.”

Imaam Ibn Sierien heeft gezegd:

“Qataadah was van onder de mensen de meest sterke persoon in het onthouden.”

Imaam Moe'ammam heeft gezegd:

“Ik hoorde Qataadah zeggen: “Er is geen enkele Vers in de Qor'aan waarover ik niets gehoord heb.””

Imaam Ahmed heeft gezegd:

“Qataadah kende de uitleggingen van de Qor'aan en de verschillen tussen de Geleerden.”

Imaam Hoemaam heeft gezegd:

“Ik hoorde Qataadah zeggen: “Er zijn 20 jaar voorbij gegaan en ik heb nog nooit een Wettelijk Oordeel uitgesproken gebaseerd op mening of analytische beredenering.””

Imaam Soefyaan zei altijd:

“Is er iemand zoals Qataadah?”

Imaam Moe'ammār heeft gezegd:

'Ik vroeg az-Zoehrie: "Is Qataadah een grotere geleerde dan Makhoel?" Hij zei: "Qataadah was de grotere geleerde."

Imaam Moe'ammār heeft tevens gezegd:

"Ik heb geen grotere juristen gezien dan az-Zoehrie, Hammaad en Qataadah."

Imaam Ahmed Ibn Hanbal heeft gezegd:

"Qataadah was degene die de hadieth het beste in stand hield van onder de mensen van Basrah. Alles wat hij hoorde dat onthield hij. Op een dag werd de Sahiefah (hadieth manuscript) van Djaabir voor hem voorgelezen en hij memoriseerde het."

Imaam Shoe'bah heeft gezegd:

"Ik las 70 ahadieth voor aan Qataadah, en behalve 4, zei hij dat hij ze had gehoord van Anas Ibn Maalik."

Imaam Ibn Kethier heeft gezegd:

"De mensen bevestigen zijn kennis, begrip van de religie en zijn expertise in het uitleggen van de Qor'aan."

Imaam adh-Dhahabie heeft gezegd:

"Naast het feit dat hij een grote onthouder van Hadieth en een geleerde van Hadieth was, was Qataadah ook een expert in Arabisch, en in Historische Voorgevallen en Afstamming van de Arabieren."

Aboe Amr E'laa heeft gezegd:

"Qataadah had het meeste kennis van alle mensen betreffende Afstamming."

De leider van de juristen Sa'ied Ibn Moesayyab heeft gezegd:

"Geen grotere onthouder van Hadieth is in 'Iraaq naar ons toe gekomen, dan Qataadah."

Zijn Dood.

Hij stierf in 117NH of in 118NH in de stad Waasit, aan gevolgen van de pest. Hij leefde in het totaal 57 jaar.

Mogelijk gemaakt door SP.

Bron: Verschillende boeken zoals "Al-Bidaayah wan-Niehaayah" van Ibn Kethier, "Tadhkiratoel-Hoeffaadh" en "Al-Ibar Fie Khabar Man Ghabar" van Adh-Dhahabie en anderen.