



## **Shaych Mohammed ‘Abdoel-Wahhaab Marzoeq Al-Bannaa**

### **Zijn Naam en Afkomst**

Zijn naam is Shaych Mohammed ‘Abdoel-Wahhaab Marzoeq Al-Bannaa. De Shaych werd geboren op 16 februari 1333H (1913 NC) in Cairo, Egypte. Hij heeft in Riyadh, Ahsaa en Medina gewoond, en woont op het moment in Jeddah, Saoedi-Arabië.

### **Zijn Jeugd en Opvoeding**

De plek waar de Shaych opgroeide was naar eigen zeggen geen goede plek om te wonen omdat er veel misvattingen van de Soefies aanwezig waren. Zij maakten takfier (tot ongelovig verklaren) over degenen die Allaah’s Eigenschappen bevestigden. Hij studeerde in de scholen waar ze meestal les gaven in de madh’hab van Aboe Haniefah en de mah’hab van Ash-Shaafi’ie. Zijn moeder was Hanafie en zijn vader was Shaafi’ie.

Dit was dan ook de reden waarom de Shaych de methodologie van de Selef volgde. Zijn vader, zijnde een Shaafi’ie, was van mening dat het aanraken van een vrouw de Woedhoe verbreekt, en zijn moeder, zijnde een Hanafie, was van mening dat wanneer een man een vrouw aanraakt het de Woedhoe niet verbreekt. Dus zijn vader was altijd van streek als zijn moeder hem aanraakte wanneer hij naar buiten wou gaan om te bidden. Hij nam dan altijd een handdoek tussen zijn en haar hand zodat zij elkaar niet aan zouden raken.

De Shaych was van mening dat de Islaam één is, en begon hierover na te denken, en hoe dat nou kon (die verschillen). Hij vond het vreemd dat zijn vader het ene zei en zijn moeder het andere. In deze staat ging het zo door totdat hij rond 1936 afstudeerde in boekhouding. Zijn vader was altijd zeer streng met hem betreffende het gebed. Hij verrichte zijn gebed, en dat kwam destijds niet veel voor bij de jeugdigen van Caïro. Er was een man van de leeftijd van zijn vader genaamd Mohammed Arnus. Hij was een Poëet, en had enkele boeken over Poëzie geschreven. Toen hij hem (de Shaych) zag bidden zei hij: “Ik zal met je bidden”. Dus ze verrichtten het gebed samen en lazen naderhand uit het boek: ‘Zaad al-Ma’aad’ van Ibn Al-Qayyim.

De Shaych begon heel erg van lezen te houden en ging er op uit om boeken te kopen. En als Allaah het goede voor iemand wil dan toont hij hem de weg. Dichtbij de Al-Azhar Universiteit, was een kleine boekenwinkel waar hij altijd heen ging. De boekverkoper genaamd Moenier Dimishqie, adviseerde hem welke boeken hij moest lezen nadat hij bij hem had geklaagd dat hij niet wist wat hij moest lezen. Hij gaf hem vervolgens de authentieke boeken. Elke maand kocht hij boeken met 50 munten. De Shaych was erg goed in het lezen, en de boekverkoper gaf hem ieder Selefie boek dat er was te lezen.

De Shaych ging altijd zijn gebed verrichten in een moskee in de 10<sup>e</sup> straat genaamd de Jam’iyyah Shar’iyyah Moskee. Degene die het daar voor het zeggen had was een Shaych genaamd ‘Alie

Helwa. Hij gaf altijd op woensdag avond les, en Shaych al-Bannaa was dan bij die lessen aanwezig. Die Shaych zei vervolgens dat degene die zegt dat: “Allaah boven de hemelen is” een ongelovige is, want Allaah is noch boven noch links noch rechts... (dit is de Ash'arie en Matoeriedie 'aqiedah!) Maar Shaych al-Bannaa had iets gelezen in één van de boeken die Shaych Moenier Dimishqie hem gegeven had, namelijk ‘Tauwhied wa Ithbaat Sifaat Ar-Rabb’ van Iemaam Ibn Khoezaymah (311 NH). Hij herinnerde zich de Hadieth die daar in stond van Moe'awiyah Ibn Al-Hakam As-Soelamie (de hadieth van het slavenmeisje). Dus Shaych Al-Bannaa vroeg hem (‘Alie Helwa): “U zegt kaafir (wanneer iemand zegt dat Allaah boven de hemelen is), maar de Boodschapper (sal Allaahoe alayhie wasellem) heeft gezegd: “Maak haar vrij want ze is een gelovige.” Waarop Shaych Al-Bannaa de moskee uitgeworpen werd omdat hij de waarheid sprak tegen deze persoon die de mensen aan het misleiden was!

### **Zijn Leraren**

De Shaych werd in een religieuze familie geboren, en de man van één van zijn tantes was de beroemde Moehadieth Shaych Ahmed Shaakir (rahiemehoellaah), deze was dan ook altijd dicht in zijn nabijheid.

Shaych al-Bannaa verhuisde op een bepaald moment naar Saoedi-Arabië waar de Shaych onder enkele van de meest prominente mashaych studeerde; onder hen waren Shaych ‘Abdoer-Razzaaq al-‘Afiefie (rahiemehoellaah) en Shaych Mohammed Chaliel Harraas (rahiemehoellaah).

### **Zijn Studenten**

Enkele studenten van de Shaych waren onder andere Shaych al-Allaamah Mohammed Amaan al-Djaamie (rahiemehoellaah). En zo ook de nobele Shaych Rabie’ Ibn Haadie al-Madchalie over wie hij heeft gezegd dat hij de beste was. Tevens nadat hem voor advies werd gevraagd door enkele selefie broeders uit Algerije en hij geïnformeerd werd dat zij al geadviseerd waren door Shaych Rabie’ ibn Haadie zei de Shaych: “Wat kan ik zeggen na de nasiehad van Shaych... wat kan ik zeggen na de nasiehad van de Iemaam van al-Jarh wat-Ta’diel van de 14<sup>e</sup> eeuw? Hij is Rabie’ ibn Haadie, de meest kundige...” Maar de Shaych heeft ook enkele studenten gehad waartegen hij later waarschuwde zoals Abdur-Rahmaan Abdul-Chaliq waarover Shaych Al-Bannaa zei: “Hij was een goede Selefie, maar hij begon de weg van Ichwaan al-Moeslimien te volgen, en zo ook ‘Umar Al-Ashqar, maar dan op een lager niveau.”

### **Zijn Functies en Posities**

De Shaych werd aanbevolen door Shaych ‘Abdur-Razzaaq Al-‘Afiefie (rahiemehoellaah) om in het Educatief Instituut in Riyadh les te geven toen het voor het eerst open ging. Zijn aanbeveling werd voorgelegd aan Shaych Bin Baaz (rahiemehoellaah) en hij ging er mee akkoord. Na vijf jaar les gegeven te hebben in Riyadh, verhuisde de Shaych naar Al-Ahsaa in Saoedi-Arabië om daar bij een centrum les te geven voor nog eens acht jaar. De bijeenkomsten tijdens zijn Vrijdagmiddag preken werden goed bezocht. Hij verduidelijkte de methodologie van de Selefoes-Saalih tijdens zijn preken en verwierp de valse interpretaties van enkele Shie’aah die in dat gebied woonden. Nadat hij enkele moeilijkheden en problemen had doorstaan met de mensen daar, werd de Shaych opgeroepen om les te geven in de ma’had (Educatief Instituut) in Medienah gedurende twee jaar voordat hij gevraagd werd om les te geven op de Islaamitische Universiteit van Medienah. Dit was gedurende de tijd dat Shaych Bin Baaz, Shaych Al-Albaanie en Shaych Mohammed al-Amien ash-Shanqietie (rahiemehoemoellaah) er les gaven.

Nadat hij een periode van drie jaar lesgeven afrondde op de Islaamitische Universiteit, kwam de Shaych naar Jeddah en begon daar in vele moskeeën les te geven. De Shaych had tevens een zetel in de Haram van Mekka waar hij gedurende een bepaalde periode les gaf.

## **Zijn Vroomheid**

Het werd overgeleverd door de voormalige Iemaam van zijn moskee, dat Shaych Al-Bannaa de Qor'aan in drie dagen uitlas. Shaych Al-Bannaa vast elke maandag en donderdag, en tevens drie dagen van elke maand, de 13<sup>e</sup>, 14<sup>e</sup> en 15<sup>e</sup> (van de maand) in overeenstemming met de Soennaah, en ondanks zijn hoge leeftijd. De Shaych is erg nederig, hij houdt van de studenten van de kennis en verwelkomt hen alsof het zijn eigen kinderen zijn. De Shaych bedient altijd eerst zijn gasten voordat hij zelf zit of eet. En dit alles ondanks dat de Shaych vandaag de dag 91 jaar is, en nog wel te bedenken dat de Shaych nog steeds de Hadj verricht.

## **Zijn Reizen en Da'wah**

De Shaych ging samen met Shaych Mohammed Naasir-ud-Dien Al-Albaanie (rahiemehoellaah) op reis. Hij heeft gezegd dat deze dagen de gouden jaren waren. De Shaych organiseerde tochtjes voor studenten, welke bedoeld waren om de studenten les te kunnen geven. Na een lange dag lesgeven aan de studenten, ging de Shaych een beetje slapen en vervolgens stond hij op voordat er studenten wakker waren om hun kleren te wassen en ontbijt te maken. Hij reisde naar Amerika, Japan, Engeland en Marokko op verzoek van Shaych Bin Baaz.

## **Enkele Prijzingen van de Geleerden**

Shaych 'Abdur-Razzaa Al-'Afiefie (rahiemehoellaah), de voormalige vice-voorzitter van het Comite van Grote Geleerden onder leiding van Shaych Bin Baaz (rahiemehoellaah) heeft Shaych Al-Bannaa verzocht om van de eerste docenten te zijn die les zouden geven bij de opening van een Educatief Instituut in Riyadh.

Shaych Rabie'Ibn Haadie heeft gezegd: "Shaych al-Bannaa zit nu al zestig jaar op de Selefie Da'wah. Leer zijn manieren (en neem ze over) want ze zullen je voordeel brengen."

## **Zijn Huidige Werkzaamheden**

Op het moment verblijft de Shaych in Mekka en Jeddah waar hij onder andere les geeft en heeft gegeven in:

- Oesoel Ath-Thaalata
- Kitaab At-Tawhied (20 cassettes)
- Aqiedah al-Waasitiyyah
- Kashf Ash-Shoeboehaat
- Oesoel as-Sittah
- Tafsier Ibn Kethier
- Sahieh Moeslim
- En vele andere boeken.

Moge Allaah de Shaych een lang leven in gehoorzaamheid aan de Almachtige schenken, en hem de mogelijkheid geven om nog heel lang zijn kennis te delen met zijn studenten, amien.

*Mede mogelijk gemaakt door SP*

**Bron:** Informatie en gegevens genomen uit een autobiografie van de Shaych zelf