



Shaych Zayd ibn Mohammed ibn Haadie Al-Madchalie

Zijn Naam en Afkomst:

Hij is de nobele Shaych en hooggeachtte geleerde, Zayd Ibn Mohammed Ibn Haadie Al-Madchalie.

Zijn Geboorte en Opvoeding:

Hij werd geboren in een stadje genaamd Rukoebah in Saoedi-Arabië in het jaar 1357H. Dit is tevens waar hij opgroeide en waar hij met zijn studies begon. Vervolgens trad hij toe op de selefie School in Saamitah. In het jaar 1368H, kwam hij in contact met Shaych Haafid al-Hakamie in Biesh en studeerde onder hem samen met de andere studenten. Toen de onderwijsinstelling (ma'ahad) werd geopend in Saamitah, trad hij er toe en studeerde ervan af in het jaar 1379H/1380H. Hierna trad hij toe op het College van Sharie'ah in Riyaadh, waaraan hij afstudeerde in het jaar 1383H/1384H.

Voordat hij afstudeerde was hij al aangesteld als een leraar in de onderwijsinstelling van Saamitah, waar hij les bleef geven totdat hij met pensioen ging op 1-7-1417H. Hij richtte de eerste Selefie bibliotheek op voor liefdadigheid in Saamitah, en dat was in het jaar 1416H, hetgeen dat meer dan vierduizend boeken bevat. Hij maakte het voor hulp aan de studenten van de kennis, degenen die van elke regio ernaar toe komen om er te studeren.

Zijn Leraren zijn onder andere:

- Shaych Haafid al-Hakamie (rahiemhoellaah)
- Shaych Ahmed Ibn Yehyaa an-Nedjmie
- Shaych Mohammed Amaan al-Djaamie (rahiemhoellaah)

Zijn Rol in Da'wah:

Zijn bijeenkomsten worden druk bezocht door studenten die kennis bij hem zoeken, of mensen die een Religieus Oordeel (Fatwaa) van hem verzoeken. Hij heeft een active rol in de Da'wah naar Allaah in het district van Jizaan. Zijn lessen duren nog steeds voort (alle Lof is aan Allaah), en zowel samengevatte boeken als grote werken worden onder hem bestudeerd.

Hij wordt beschouwd als de tweede man in het district van Jizaan met betrekking tot kennis, fatwaa, en het uitnodigen naar Allaah (Da'wah) na zijn Shaych, al-'Allaamah Ahmed Ibn Yehyaa an-Nedjmie. Moge Allaah hen een langdurig leven schenken, amien.

De Mening van Shaych an-Nedjmie over Shaych Zayd:

Shaych Ahmed Ibn Yehyaa an-Nedjmie werd gevraagd: “O Shaych! Wat zegt u over iemand die zegt: *“Ik erken Shaych Zayd Al-Madchalie en Shaych Rabie’ Al-Madchalie niet. Ik herken in hen geen Geleerden en ik neem geen kennis van hen. Ik neem van niemand kennis behalve Shaych ‘Aboel-Aziez Ibn Baaz.”* Hoe moeten wij hierop reageren?”

De Shaych antwoordde: *“Wij vragen Allaah om deze persoon te leiden en hem de juiste richting op te sturen, want voorwaar, Shaych Rabie’ Al-Madchalie en Shaych Zayd Al-Madchalie zijn beiden van de oprechte Selefie Geleerden. Hij moet dit erkennen en hier acht in nemen. En hij mag hen niet kleineren, want hen kleineren betekent het kleineren van de Soennah van Allaah’s Boodschapper (salallaahoe aleehe wasellem), want dat is hetgeen dat zij dragen. Wij zeggen niet dat zij vrij zijn van het maken van fouten. Desalniettemin, hun methodologie is Selefie. Dus de studenten van kennis moeten hun boeken lezen en moeten de waarheid te weten komen die ze bevatten...”*

Zijn Boeken:

De Shaych is zeer gedreven in het schrijven van boeken. Hieronder staan enkele voorbeelden van zijn boeken die gedrukt zijn:

- Al-Hayaat fie Dhill al-‘Aqiedah al-Islaamiyyah
- Al-Adjwibah as-Sediedah ‘alaa al-As’ilah ar-Rashiedah
- Sharh al-Qasiedah al-Haa`ieyah
- Al-Afnaan an-Nadiyyah Sharh as-Soeboel as-Sawiyyah Li-Fiqh as-Soenan al-Marwiyyah
- Al-Manhadj al-Qawiem fie at-Ta’sie ‘alaa ar-Rasoel-il-Kariem
- Madjmoe’ah Rasaa’il
- Qoetoeef fie Noe’oet as-Selef
- Al-Irhaab wa Aathaaruhu fil-Afraad wal-Moedjtami’ah
- Al-Mandhoemaat al-Hisaan wad-Diewaan al-Malieh
- Al-Jahd-ul-Mab’dhoel fie Tanwier-il-‘Uqoel bi-Sharh Mandhoemah Wasielat-il-Husoel ilaa Muhimmaat-il-Usoel
- Asbaab Istiqaat-ish-Shabaab wa Bawaa’ith Inhiraafihim
- Wujoeb Sitr-ul-Wajhi wal-Kaffayn

En er zijn nog vele andere boeken die hij heeft geschreven. De Shaych gaat standvastig door met het uitnodigen naar de Selefie Manhadj. Moge Allaah hem en zijn inspanningen zegenen, en hem een langdurig leven schenken, amien.

Mede mogelijk gemaakt door SP

Bron: Zijn voorbereiding van het boek “Tarieqat-ul-Woesoel ilaa Iedaah ath-Thalaathat-il-Oesoel en een citaat uit “Fataawaa al-Jalilah” (blz 19) van Shaych Ahmed Ibn Yehyaa an-Nedjmie.