



Imaam `Abdoellaah ibn Hoemaid

Zijn Geboorte:

Hij werd geboren in de stad Riyaadh in de maand Ramadhaan in het jaar 1329H oftewel 1908.

Zijn Jeugd en Opvoeding:

De Shaych werd blind in zijn kinderjaren, maar genoot desondanks een goede opvoeding, en hij was altijd goed gemanierd.

Hij leerde op een jonge leeftijd de hele Qor'aan uit het hoofd en was zeer actief en geduldig in het zoeken van kennis. Hij studeerde bij de Shaychs van Riyaadh en degenen die de stad bezochten. Hij muntte uit in verschillende vakgebieden en zijn Shaychs erkenden zijn voortreffelijkheid.

Zijn Leraren:

Hij studeerde bij vele Shaychs waaronder:

- Shaych Hamad ibn Faaris, bij wie hij de wetenschappen van de Arabische taal en Hadieth studeerde.
- Shaych Sa'd ibn Hamad ibn 'Atieq, bij wie hij de fundamenten van de Dien studeerde en de verschillende aftakkingen ervan.
- Shaych Saalih ibn 'Abdoel-'Aziez Aal ash-Shaych, bij wie hij studeerde en altijd in de buurt bleef.
- Shaych Mohammed ibn Ibraahiem Aal ash-Shaych, bij wie hij studeerde en voor een lange tijd bij in de buurt bleef en altijd om advies vroeg betreffende wettelijke aangelegenheden.

Zijn Functies en Aanstellingen:

Shaych Mohammed ibn Ibraahiem Aal ash-Shaych benoemde hem voor de functie van leraar voor beginners en tevens als zijn assistent, dus wanneer hij afwezig was dan nam hij het van hem over.

In 1357H oftewel 1922 stelde Koning 'Abdoel-'Aziez (rahimemoellaah) hem aan als rechter in de regio Sudayr.

In 1363H oftewel 1928 werd hij benoemd tot rechter van de regio Buraydah en de omliggende gebieden.

In 1377H oftewel 1942 vroeg hij om geëxcuseerd te worden van de functie van rechter, om meer tijd te hebben voor handelingen van aanbidding en voor het lesgeven aan de mensen.

Toen Koning Faisal (rah̄iemehoellaah) de Algemene Voorzittersschap voor het toezichhouden op de Religieuze Aangelegenheden van de Masdjied al-Haraam (in Mekka) tot stand bracht, koos hij hem als Hoofdleidinggevende, waar hij daarnaast ook les gaf en Fataawa uitvaardigde. Als gevolg hiervan zorgde Allaah ervoor dat de Oemmah profijt kon nemen van zijn kennis.

In 1395H oftewel 1974 benoemde Koning Chaalid (rah̄iemehoellaah) hem tot Hoofd van de meest belangrijke Rechterlijke Comité, en lid van de Raad van Grote Geleerden, Hoofd van het Comité van Rechtsgeleerdheid, en lid van het Oprichtingscomité van ar-Raabitah al-‘Aalam al-Islamie.

Zijn Dood:

Hij overleed op Woensdag de 20^e van de maand Dhul-Qa’dah 1402H oftewel 1981, zijn Djanaazah gebed werd uitgevoerd in al-Masdjied al-Haraam, veel mensen woonden de plechtigheid bij.

Mede mogelijk gemaakt door SP

Bron: scholars biographies, 14th century