



## Imaam Mohammed ibn al-Hoesain al-Aadjoerrie al-Baghdaadie

De Imaam, de Hadieth geleerde, het Voorbeeld, de Shaych van de Nobele Haram, auteur van vele profijitvolle werken, betrouwbaar, de toegewijde aanbieder en degene die nauwkeurig de Soennah volgde. Hij werd geboren in Baghdaad in het jaar 280H, later verhuisde hij naar Mekka, waar hij ook overleed in het jaar 360H, na er dertig jaar gewoond te hebben.

Hij heeft kennis genomen van:

- Aboe Moeslim al-Kajjie
- Mohammed ibn Yehyaa al-Marwazie
- Al-Hasan ibn Alie ibn Alwie al-Qattaaan
- Ja'far ibn Mohammed al-Firyaabie
- Moesaa ibn Haaroen
- Khalf ibn Amr al-Ukbarie
- `Abdoellaah ibn Naahiyah
- Mohammed ibn Saalih al-Ukbarie
- Ja'far ibn Ahmad ibn Aasim ad-Dimishkie
- `Abdoellaah ibn al-Abbaas at-Tayaalisie
- Haamid ibn Shu'ayb al-Belchie
- Ahmad ibn Sahl al-Usnaanie al-Muqri
- Ahmad ibn Moesaa ibn Zanjaway al-Qattaaan
- `Iesaa ibn Soelaymaan
- Aboe `Alie al-Hasan ibn al-Hoebaab al-Muqri
- Aboe al-Qaasim al-Baghawie
- Ibn Abie Dawoed,

en anderen.

Degenen die van hem hebben overgeleverd waren:

- Abdoer-Rahmaan ibn `Omar ibn Nahaas
- Aboe al-Hoesain ibn Bishraan

- Aboe al-Qaasim ibn Bishraan
- Al-Muqri Aboe al-Hasan al-Hamaamie
- Aboe Noe`aym al-Haafidh,

en velen van onder de pelgrims en anderen.

Al-Chatieb heeft over hem gezegd: *“Hij was iemand die erg gelovig, betrouwbaar en nauwkeurig was. Hij heeft een aantal werken geschreven.”* [1]

Ibn al-Athier omschreef hem als een Haafiedh. [2]

Ibn Chalkaan heeft gezegd: *“De Shaafi`ie Faqieh, de Moehaddith, auteur van het beroemde boek ‘al-Arba`ien’, hij was een oprechte dienaar (van Allaah).”* [3]

Ibn al-Djawzie heeft over hem gezegd: *“Hij was betrouwbaar en nauwkeurig, en heel gelovig, een geleerde en schrijver.”* [4]

As-Soeyoetie heeft gezegd: *“De Imaam, de Moehaddith, het Voorbeeld... Hij was een geleerde die (zelf ook) handelde naar hetgeen hij doceerde, de volger van de Soennah, gelovig, betrouwbaar en nauwkeurig.”* [5]

Hij schreef een boek over `Aqiedah genaamd ‘Ash-Sharie`ah’, deze werd gedrukt in één volume met de *tahqeeq* van Mohammed Haamid al-Fiqqie en tevens in zes volumes met de *tahqeeq* van Dr. `Abdoellaah ibn Umar ibn Sülaymaan ad-Damiedjie.

Moge Allaah’s Genade met hem zijn.

[1] Ibn Kathier, ‘al-Bidaayah wa an-Nihaayah’ (11/306) en adh-Dhahabie, ‘Siyar’ (16/134-136)

[2] Ibn al-Athier, ‘al-Kaamil fie at-Taarieq’ (7/44) en adh-Dhahabie heeft dat ook gezegd in ‘Mughtasar al-Oeloew’ (blz. 246)

[3] Ibn Chalkaan, ‘Wafayaatul A`yaan’ (4/292), anderen zoals ibn al-Djawzie vermeldde hem onder de Hanbalies.

[4] ‘Sifatus Safwa’ (2/479), en in ‘Manaaqib al-Imaam Ahmad’ (blz. 515) staat: “Hij bezat zowel kennis als ascetisme.”

[5] ‘Tabaqaatul Huffaadh’ (blz. 379)

*Mede mogelijk gemaakt door SP*

**Bron:** [www.troid.org](http://www.troid.org), Seerah, Those who followed them.