



## **Imaam Aboe Abdillaah 'Oebaydoellaah ibn Mohammed ibn Battah al-'Okbarie al-Battie**

### **Zijn Geboorte en Afkomst**

De Imaam, de meester in Hadieth (Haafiedh), de Hanbalie jurist (Faqieh), De vrome aanbieder en asceet, de Shaych van Irak en Iemaam in het credo van de Selef: Aboe 'Abdillaah 'Oebaydallaah ibn Mohammed ibn Mohammed ibn Hamdaan ibn 'Omar ibn 'Iesaa ibn Ibrahiem ibn S'ad ibn 'Utbaah ibn Farqad, en 'Utbaah ibn Farqad is één van de metgezellen van de profeet sallallaahu alayhi wa sallam. Hij is geboren in het jaar 304NH in Oekbara, een gebied ten oosten van de rivier 'Didjlah' boven Bagdad. Zijn vader hield van de kennis en de geleerden en was zelf één van de geleerden in zijn tijd en daarom begon hij onder zijn toezicht met zijn studies. Nadat hij de Qor`aan bij zijn vader had gememoriseerd werd hij terwijl hij nog vrij jong was (18 jaar) naar Bagdad gestuurd om hadieth te studeren. Daarna reisde hij naar verschillende streken zoals Basrah, as-Shaam, Mekkah, en Thagoer en studeerde daar onder een grote groep van de vooraanstaande Geleerden van zijn tijd. Hij muntte uit in Geloofsleer (Aqiedah), Overleveringen (Hadieth) en in Jurisprudentie (Fiqh) etc.

### **Zijn Leraren**

- 'Abdoellaah ibn Mohammed al-Baghawie
- Aboe Mohammed ibn Saa'id
- Aboe Zeed ibn Al-Baaghandie
- Aboe Bakr 'Abdoellaah ibn Mohammed ibn Zieyaad an-Naisaboerie
- Isma'iel ibn 'Abbaas al-Warraaq
- Mohammed ibn al-Hoesayn al-Aadjoerrie (schrijver van ash-Sharie'ah)
- Al-Qadie al-Mahaamalie
- Mohammed bin Moekhlid al-'Ataa`
- Aboe Talieb Ahmed bin Nasser al-Haafidh
- Al-Hassan ibn 'Ali ibn Zeed as-Saamirie
- Mohammed bin Ahmed bin Thaabit al-'Oekbarie
- Ahmed bin Oebaid as-Saffaar
- en anderen

## Zijn Studenten

- Mohammed ibn Abie Fawwaaris
- Aboe 'Ali ibn Shiehaab al-'Okbarie
- Aboe Noe'aym al-Asbahaanie
- Aboel-Qaasim 'Oebaidillaah al-Azharie
- Abdoel-Aziez ibn 'Alie al-Azdjie
- Al-'Atieqie
- 'Abdoel-Malik ibn 'Omar ibn Chalaf ar-Razzaar
- Aboe Ishaq Ibrahiem ibn 'Omar al-Barmakie
- Aboe Mohammed al-Jawharie
- Mohammed bin Ahmed bin Iessaa as-Sa'sie
- en anderen

## Prijzingen van de Geleerden

Hij is geprezen door veel van de geleerden en stond erom bekend het goede te gebieden en het slechte te verbieden.

[Ibn Kethier, 'al-Bidaayah wa an-Nihaayah'(11/368-369); Ibn Hadjr, 'Lisaan al- Miezaan'(4/133+); Adh Dhahabie, 'as-siyar' (16/529-533)]

Al-Chatieb al-Baghdaadie heeft gezegd: *“Aboe Hamied ad-Dawlie heeft mij overgeleverd dat wanneer Ibn Battah terugkeerde van zijn reizen hij zichzelf opsloot in zijn huis (en zelden naar buiten ging). Hij werd niet gezien op de markt, noch werd hij gezien dat hij zijn vasten brak behalve op de dag van Ied. Hij was heel standvastig in het gebieden van het goede, en geen enkele negatieve overlevering (betreffende mensen) bereikte hem, behalve dat hij het in een beter daglicht zette.”* [Al-Chatieb al-Baghdaadie, 'Taarieg Baghdaad' (10/372)]

Abdoel-Wahied bin Alie al-'Oekbarie heeft gezegd: *“Ik heb geen enkele geleerde van As-haaboel-Hadieth gezien of andere dan hen, die een betere aard of gedragingen had dan Ibn Battah.”* [Al-Chatieb al-Baghdaadie, 'Taarieg Baghdaad' (10/372)]

Ahmed bin Mohammed al-'Atieqie heeft gezegd: *“Ibn Battah was een rechtvaardige Shaych, iemand wiens smeebedes werden beantwoord.”* [Ibn al-Djowzie, 'al-Muntadhim' (7/194)]

Aboe al-Faath al-Qawwaas heeft gezegd: *“Ik vermeldde de kennis en ascetisme van Ibn Battaah aan Aboe Sa'ied al-Ismaa'ielie, waarop hij naar hem toe is gegaan. Toen hij terugkwam gaf hij als commentaar: “Zijn (kennis en ascetisme) is niet te beschrijven.”* [al-Haafidh ibn Hadjr Al-'Asqalaanie, 'Lisaan al-Miezaan' (4/134)]

Aboe Ma'soed Ahmed bin Mohammed Al-Badjelie, de Haafiedh heeft gezegd: *“Ik hou van de hanbalies sinds de dag dat ik Aboe Abdoellaah ibn Battah zag.”* [Ibn Abie Ya'laa, 'Tabaqaatoel Hanaabila' (2/145)]

Ibn 'Imaad heeft gezegd: *“De grote Iemaam, de Haafiedh, Ibn Battah, De Hanbalie Faqieh en rechtsgeleide dienaar.”* [Ibn 'Imaad, 'Shadharaat adh-Dhahab' (3/122)]

Ibn al-Athier heeft gezegd: *'Hij was een edele Iemaam, een grote geleerde en één van de faqhies (wetgeleerden) van de Hanbalies.'* [Ibn Al-Athier in al-Loebaab 1/130]

As-Sam'aanie heeft gezegd: ' Hij was één van de faqhies (wetgeleerden) van de Hanbalies en heeft

veel profijtvolle en goede boekwerken geschreven.' [As-Sam'aanie in al-Ansaab 2/261] [1]

## **Belangrijke Wetenswaardigheden**

Echter, op het gebied van Hadieth is hij bekritiseerd vanwege zijn gebrek aan precisie, [2] desondanks wordt hij beschouwd als betrouwbaar (sadoeq). Het is belangrijk om op te merken dat de geleerden van de hadieth hem vrij hebben gepleit van de mogelijkheid van het fabriceren (van ahadieth).

[Adh-Dhahabie, 'al-Moeghnie fie ad doe'afaa' (2/417), 'al-Oeloew' (2/417), 'Siyar (16/529-533); as-Soeyoetie, 'al-Laa'ie' (1/85) en anderen. Een verdediging van hem betreffende een aantal punten van kritiek die over hem zijn geuit, kan gevonden worden in Ibn al-Djowzie, 'al-Moentadhiem' (7/194+) en 'al-Moe'allamie', 'at-Tankiel' (pp. 561-571)]

Bij dit punt is het belangrijk om te vermelden dat de Mensen van Innovatie misbruik hebben gemaakt van een uitspraak betreffende deze grote Imaam, hetgeen is geuit door Al-Haafiedh ibn Hadjr al-'Asqalaanie, moge Allaah hem Genadig zijn. Gebruik makend van deze uitspraak hebben zij gepoogd om deze Imaam tot een fabricator en leugenaar af te schilderen, moge Allaah hen vergeven en ons ook.

Ibn Hadjr begint zijn recensie over Ibn Battah met de verklaring dat hij een Imaam is, vervolgens gaat hij verder door hem te bekritisieren voor zijn gebrek aan precisie omtrent overleveringen. Hij citeert de woorden van Al-Atieqie over hem: *“Ondanks zijn gebrek aan precisie (in de overleveringen) was hij een Imaam in de Soennah en een Iemaam in Fiqh, bezitter van wonderbaarlijke gebeurtenissen, iemand wiens smeekbedes zijn verhoord, moge Allaah tevreden met hem zijn.”* [3]

Hij vervolgt met het vermelden van een moenkar overlevering betreffende de Eigenschappen van Allaah, en na het aantonen van Ibn Battah als zijnde de bron van die overlevering (hoewel hierover verdeeldheid bestaat onder de Geleerden van Hadieth, of hij wel of niet de schuldige is van die overlevering), geeft Ibn Hadjr het volgende commentaar: *“En ik weet niet wat ik (na dit voorgeval) over Ibn Battah moet zeggen.”*

Hierbij moet ook worden vermeld dat als Ibn Hadjr daadwerkelijk dacht dat Ibn Battah een leugenaar was of een verzinner (vervalser van hadieth) is, dan zou het voor hem noodzakelijk zijn geweest om dit duidelijk te vermelden, want voor een Haafiedh zoals hij, zou het onmogelijk zijn geweest om in zo'n geval te zwijgen.

## **Ter Verdediging van de Imaam**

Verder, Imaam as-Soeyoetie (moge Allaah genadig zijn jegens hem), verduidelijkt Ibn Hadjr's positie jegens hem. Hij zei, na het reciteren van de hierboven genoemde woorden van Ibn Hadjr: *“Ik zag in het handschrift van Ibn Hadjr, in de aantekeningen van 'Moechtasar al-Mawdoe'aat' van Ibn Darbaas (betreffende deze hadieth), het volgende staan: “...deze baatiel (valse) toevoeging die voorkomt aan het einde (van de hadieth), is hier niet aanwezig dus het is duidelijk dat het tot stand is gekomen door het slechte geheugen van Ibn Battah.”*

Dus in deze overlevering pleit Al-Haafiedh Ibn Hadjr, Imaam Ibn Battah vrij van het opzettelijk fabriceren (van deze hadieth), en zodoende ziet men dat zijn standpunt betreffende Imaam Ibn Battah in dezelfde lijn valt als die van de meerderheid van de Hadieth Meesters. En Allaah weet het,

het beste.

[Ibn Hadjr al-'Asqalaanie, 'Lisaan al-Miezaan' (4/134); as-Soeyoetie, 'al-Laa'ie al-Masnoe'ah' (175)]

## Zijn Schrijfwerken

- 'Al-Iebaanah al-Koebra'
- 'Ash-Sharh wal-Iebaanah' (al-Iebaanah as-Soeghrah)
- As-Soennan (dit boek is jammer genoeg spoorloos)
- Al-Manaasik
- Al-Iemaam Daamin
- Tahriem at-Tamiemah
- Salaatoel-Djama'ah
- Fadl al-Moemin
- Dham al-Bogl
- Tahriem al-Chamr
- At-Tafarad wal 'Uzlah
- Salaatoen-Naafilah fie Shahr Ramadaan
- Red 'ala man Qale Talaq ath-Thalaath Laa Yeq'a
- Zes andere boeken over Fiqh...
- De geleerden waaronder andere Aboe Y'ala in Tabaqaat al-Hanabila e.a. vermelden dat Ibn Battah meer dan honderd boeken en schrijfwerken heeft nagelaten alleen is het grootste gedeelte hiervan tot nog toe niet achterhaald.

## Zijn Overlijden

Imaam ibn Battah overleed in het jaar 387H na zijn leven lang zich ingezet te hebben voor deze Dien, moge Allaah hem belonen en hem genadig zijn, amien.

*Mede mogelijk gemaakt door SP*

[1] Voetnoot Aboe 'Oebaydillaah: Zijn twee boeken over 'Aqiedah zijn zoals veel van de geleerden dat duidelijkmaken in overeenstemming met datgene wat o.a. in: Kitaab As-Soennah van 'Abdoellaah bin Ahmed, Kitaab As-Soennah van Aboe Bakr al-Challaal, As-Soennah van Mohammed bin Nasr Al-Marwazie, Kitaab At-Tauwhied van Ibn Choezaimah, Sharh Oesoel 'Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa'ah van Al-Laalekaaï, Sharh As-Soennah van Al-Berberhaarie, Sharh As-Soennah van Al-Baghawie, Kitaab Al-Iemaan van Imaam Ibn Mandah, Kitaab Al-Iemaan van Aboe Bakr ibn Abie Shaybah, Kitaab Ash-Sharie'ah van Al-Aadjoerrie etc staat. Daarom hebben veel van de geleerden waaronder Shaychoel-Islam ibn Temiejah enorm veel profijt van zijn nalating gehad en zien we ook dat zij zijn boekwerken herhaaldelijk gebruiken.

[2] Voetnoot Aboe 'Oebaydillaah: Iemaam adh-Dhahabie zegt bij de aanvang van de uiteenzetting over de uitspraken van de geleerden over Ibn Battah, Miezaan al-'Itidaal nr. 5394: 'Oebaydallaah ibn Mohammed ibn Battah al-'Okbarie al-Faqieh. Hij is een Iemaam, behalve dat hij een aantal vergissingen heeft gemaakt (i.e. in hadieth)...

[3] Voetnoot Aboe 'Oebaydillaah: In Miezaan al-'Itidaal van Imaam adh-Dhahabie staat in het derde deel op blz. 15 bij de uiteenzetting over de uitspraken van de geleerden over Ibn Battah nr. 5394 dat dit de uitspraak van adh-Dhahabie zelf is. Ik weet dus niet waar de vertaler of de oorspronkelijke vertaler deze informatie vandaan heeft of dat er een fout is opgetreden. Wallaahoe 'Alem.