



Biografie van Imaam An-Nawawi

Zijn Naam en Afkomst

Zijn volledige naam is Yehya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam, Aboe Zakariyyah an-Nawawie ad-Dimashqie, ash-Shafi'ie. Hij werd geboren in het jaar 631H, in een gebied genaamd Nawaa dat in het zuiden van Syrië ligt, vandaar de toevoeging 'an-Nawawie'.

Zijn Opvoeding

Zijn vader was zeer religieus en stond bekend om zijn vroomheid. Het verhaal gaat dat Imaam an-Nawawie op tienjarige leeftijd door zijn leeftijdgenootjes werd gedwongen om met hen mee te spelen. Hij werd daar altijd zeer bedroefd van en moest vaak huilen omdat hij liever de Qor'aan las. Zijn vader besloot hem in een winkel te zetten waar hij niet mee hoefde te werken, zodat dit niet ten koste ging van het lezen van de Qor'aan. Voordat hij de puberteit bereikt had, kende hij de Qor'aan al uit het hoofd. Toen hij negentien jaar werd, nam zijn vader hem mee naar Damascus om daar bij de aanwezige geleerden te studeren.

Zijn Leraren

Hij studeerde bij veel geleerden, waaronder:

- Aboe Is'haq al-Maghribie
- Abdoer-Rahmaan ibn Qoedamah al-Maqdisie
- Djamaal ad-Dien bin as-Sayrafie
- Aboe Is'haaq Ibrahiem bin Iesaa al-Muradie
- Taqie ud-Dien bin Abie al-Yusr
- Zayn ad-Dien bin Abdoe-d-Daa'ie

Enkele interessante Wetenswaardigheden

Hij was erg toegewijd aan zijn studies en ging soms wel naar twaalf lezingen per dag. Door het volgen van lezingen over de Arabische taal, *Hadieth*, *Fiqh* en *Oesoel* verkreeg hij expertise over al deze zaken. Toen hij vierentwintig werd, begon hij les te geven op Dar al-Hadis al-Ashrafieyyah,

een beroemde Islaamitische school in Damascus. Hij weigerde salaris te accepteren en leefde van hetgeen hij van zijn ouders uit zijn geboorteplaats kreeg. Zelfs tot aan zijn dood wilde hij geen salaris aannemen. Men heeft over hem gezegd dat hij geen vruchten wilde eten die in Damascus werden verkocht omdat hij twijfels had over de manier waarop zij werden verhandeld.

Hij was iemand die tot in de nacht doorwerkte aan zijn geschriften en verzamelingen, en hij sliep eigenlijk pas wanneer hij geen andere keus had dan te slapen. Hij heeft over zichzelf gezegd: "Ik heb eens twee jaar lang niet op de grond gelegen om op mijn zij te gaan slapen." Het zoeken naar kennis domineerde zijn hele leven, hij nam maar één maaltijd per dag en wel na het late avondgebed en dronk alleen maar diep in de nacht, net voordat de eerste schemering aanbrak. Men zegt dat hij nooit getrouwd is geweest. Hij stond bekend om zijn ascetische levenshouding, zijn zelfbeheersing en zijn kuisheid.

En ondanks zijn goede eigenschappen, was de Iemaam een Ash'arie in 'Aqiedah en de geleerden adviseerden ons om bij het lezen van zijn schrijfwerken op de hoede te zijn, en in het specifiek wanneer het gaat om het onderwerp "Al-Asmaa was-Sifaat". De geleerden hebben echter een uitzondering voor deze Iemaam gemaakt en hem geëxcuseerd voor deze fouten omdat hij in een tijd leefde waarin de Ash'arie 'Aqiedah wijdverspreid was, tevens waren al zijn leraren Ash'aries, vandaar dat hij beïnvloed is geraakt met deze 'Aqiedah. Uit de levensloop van Iemaam an-Nawawie blijkt echter dat hij van de Soennah hield en een opvolger was, en dat wanneer hij de Waarheid onder ogen had gekregen dan had hij die zeker aangenomen, wallaahoe 'alem.

Zijn Studenten

Hij had een groot aantal studenten, enkele van hen zijn:

- Shihaab ad-Dien al-Arbadie
- 'Alaa ad-Dien al-'Attar
- Ibn Aboe al-Fat'h
- Djamaal ad-Dien al-Mizzie

Zijn Werken

Hij heeft vele waardevolle boeken geschreven met een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Zijn werken werden over de hele Islamitische wereld geaccepteerd en ze waren erg gewild. Een aantal voorbeelden zijn:

- Riyaad as-Saalihien
- Sharh Sahieh Moslim
- Al-Arba'in (de veertig hadieth)
- Al-Irshaad
- Al-Madjmoe' Sharh al-Muhadhdhab
- Rawdah at-Talibien
- Al-Adhkaar

Zijn Dood

An-Nawawie staat erom bekend dat hij onbevreesd voor de waarheid uit durfde te komen. Zo weigerde hij eens een stuk te ondertekenen waarmee hij te kennen zou geven dat de onrechtmatige

verrijking van de toenmalige heerser legitiem zou zijn. Hij werd hiervoor verbannen. Hij verrichte tijdens zijn leven twee keer de *Hadj* (bedevaart). Hij (Moge Allaah hem genadig zijn) overleed aan een ziekte, nadat hij van Damascus terugkeerde naar zijn geboorteplaats Nawaa. Hij overleed in de nacht van Woensdag, de 24^e van de maand Rajab in het jaar 676H, hij was toen vijfenveertig jaar oud.

Mede mogelijk gemaakt door SP

Bron: de boeken 'Life of the Messenger' en 'Veertig Hadieth', beide van Imaam An-Nawawie
Vertaald door: Amin Aboe Abdur-Rahman Tap Al-Hollandie