



## Al-Qaderiyah en Al-Djebriyah

Fragment: uit de gereviseerde versie van de Ibaanah deel 1 en 2 met een aantal veranderingen Oorspronkelijk uit een boekje van Shaych Saalih Al-Fowzaan genaamd 'Lemhatoen 'Anil Fireq'  
Vertaling: Mohammed Aboe 'Oebaydillaah

### Wie zijn de Qaderiyah en Al-Djebriyah?

Aan het einde van de tijd van de Sahaabah dook er een dwalende groep op genaamd Al-Qaderiyah. Zij zijn degenen die Al-Qadr (de Voorbestemming) ontkennen en zeggen: dat alles wat zich afspeelt in dit Universum niet met Voorbestemming en Ordening van Allaah plaatsvindt, maar dat dit door toedoen van de dienaar gebeurt. Allaah heeft dit (volgens hen) niet van te voren bepaald. Zij ontkenden met deze overtuiging de zesde pilaar van de Iemaan, want deze pilaren zijn (zoals jullie weten) zes:

- (1) *Geloof in Allaah,*
- (2) *Geloof in Zijn Engelen,*
- (3) *Geloof in Zijn Boeken,*
- (4) *Geloof in Zijn Boodschappers*
- (5) *Geloof in de Laatste Dag,*
- (6) *Geloof in de Voorbestemming het goede en het slechte ervan want het komt allemaal van Allaah I.*<sup>1</sup>

Waarom worden zij Al-Qaderiyah en de vuuraanbidders (madjoes) van deze natie genoemd? Omdat zij veronderstellen dat iedereen zijn eigen daden schept zonder dat (deze daden) al bepaald zijn door Allaah (de Grootste). Door deze overtuiging bevestigen zij dat er scheppers naast Allaah zijn, net zoals de vuuraanbidders dat zeiden: **'De wereld heeft twee scheppers; "het licht en de duisternis" het licht heeft het goede geschapen, en de duisternis heeft het slechte geschapen!'**

Al-Qaderiyah schepte er echter een schepje boven op door vast te stellen dat er verschillende scheppers zijn toen zij zeiden dat: **'Iedereen zijn eigen daden schept.'**

En daarom worden zij de vuuraanbidders van deze natie genoemd.

### Al-Djabriyah:

Zij zijn het tegenovergestelde van al-Qaderiyah en zij zeggen: **'Elke dienaar wordt (zonder zijn wil) gedwongen tot de uitvoering van daden. Hij doet niets zelf en hij kan zelf geen keuzes maken. Net zoals een veertje dat willoos heen en weer bewogen wordt door de wind!'**

Zij worden Al-Djabriyah genoemd, omdat zij overdreven in het bevestigen van Al-Qadr, zodanig dat zij zelfs de aanwezigheid van een eigen wil ontkenden. In tegenstelling tot de eerste groep die overdreven in

---

<sup>1</sup> De profeet zegt in de authentieke hadith die is overleverd door 'Omar ibn al-Chattaab, nadat hij gevraagd werd over wat Iemaan is: *"Het houdt in dat je gelooft in Allaah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn Profeten en in de laatste Dag en dat je gelooft dat zowel het goede als het slechte voorbeschikt is"*. Overgeleverd door Moslim.

het bevestigen van de eigen wil van een mens totdat zij zeiden: dat een mens -onafhankelijk van Allaah- zijn eigen daden schept. Hoog Verheven is Allaah van datgene wat zij beweren.

Al-Qaderiyah is daarna in vele verschillende groeperingen verdeeld geraakt -Allaah Weet Alleen in hoeveel groepen- want als een mens de Waarheid de rug toekeert zal hij zwerven in dwaling. Elke sekte verzint voor zichzelf een madhab (weg) om daar later mee af te splitsen van de groep die er daar voor was. Dit is de gewoonte van mensen die in dwaling leven, zij splitsen zich altijd van elkaar op en vermeerderen in verdeling en zij verzinnen aan de lopende band nieuwe filosofieën en tegenstrijdige overtuigingen.

Ahloes-Soennah Wal-Djama'ah raken daarin tegen nooit in verwarring en ontsteltenis, omdat zij zich aan de Waarheid van Allaah I vastklampen. Zij houden zich gezamenlijk vast aan Allaahs Boek en de Soennah van Zijn boodschapper ﷺ en kunnen dus niet verdeeld raken en van mening verschillen over de fundamenteën van hun geloof, omdat zij allen alleen één manhadj (methodologie) volgen!!!