



De Bestrafing van het Hellevuur wordt Verbannen door Tien Oorzaken

Shaychoel-Islaam Ibn Teymiyyah

Bron: Salafi Publications
Vertaald vanuit het Engels door Amina

Shaykhoel-Islaam (rahimehoellaah) heeft gezegd, (verwijs naar Madjmoo’Fataawaa 7/487-500, in Kitaaboel-Iemaan, en verwijs tevens naar Minhaadjoes-Soennah):

“Zondes zijn de oorzaak van de bestrafing voor de Gelovigen, echter, het gestraft worden vanwege de zondes in het Hiernamaals met Djahannam kan verbannen worden door circa tien zaken:

De eerste: Berouw. Degene die berouw toont voor zondes is als degene die geen zonde heeft, en berouw wordt geaccepteerd voor alle zondes, met inbegrip van kufr (ongeloof), foesoef (zonde), en ‘isyaan (ongehoorzaamheid). De Meest Hoge zegt: **“Zeg tegen hen die niet geloven, dat als zij stoppen, dan zal Hij hen vergeven voor wat er vooraf gegaan is...”** en betreffende dat wat is overgeleverd door de Profeet (Salla Allaahu alayhi wa sellem) (in dit opzicht) dan is dit veel en welbekend.

De tweede: Istighfaar maken. Istighfaar is vergeving zoeken (maghfirah), en het is een vorm van smeekbede en verzoek, en het is overweldigend verbonden met berouw, en wordt ook bevolen. Echter, iemand kan berouw tonen maar niet smeken, en hij kan smeken maar geen berouw tonen.

De derde: Vrome Handelingen. Allaah de Meest Hoge zegt: **“Waarlijk, de goede daden wissen de slechte daden uit...”** en de Profeet (Salla Allaahu alayhi wa salam) zei tegen Moe’aadh bin Djabel, hem adviserend: *“O Moe’aadh, vrees Allaah waar je ook mag zijn, en laat een slechte daad volgen door een goede daad zodat deze hem uitwist, en ga met goede manieren met de mensen om.”*

De vierde: Smeken voor de Gelovigen. Het gebed van de moslims voor de dode, en het smeken voor hem behoort tot de redenen voor vergiffenis, en evenzo, hun smeekbede en het zoeken van vergiffenis buiten het begrafenisgebed om.

De vijfde: Smeekbedes van de Profeet (Salla Allaahu alayhi wa sellem) gedurende zijn leven en erna, en zijn zoeken van vergiffenis (voor anderen), zoals zijn bemiddeling op de Dag des Oordeels.

De zesde: Wat gedaan wordt na de dood wat vrome daden betreft, en die gedaan zijn voor hem, zoals degene die liefdadigheid namens hem geeft, of vast (vrijwillige

vasten) en hadj uitvoert namens hem, want het is vastgesteld in de authentieke hadieth dat dat de dode zal bereiken en hem baat/ voordeel oplevert. Al dit is anders dan de smeekbede van zichzelf voor hem, aangezien dat alles van zijn eigen daden is. De Profeet (Salla Allaahu alayhi wa sellem) heeft gezegd: *“Wanneer de zoon van Aadam sterft dan stoppen zijn daden, behalve drie, blijvende liefdadigheid, kennis waar anderen voordeel van hebben, en een vrome zoon die voor hem smeekt,”* overgeleverd door Moslim.

Derhalve, zijn zoon is van zijn eigen verdiensten, en zijn smeekbede (i.e. die van de zoon) wordt beschouwd als hetgeen van zijn eigen daad (i.e. van de vader), tegenover de smeekbede van iemand anders dan de zoon, aangezien dat niet wordt beschouwd als zijn (de vader's) daad, en Allaah er voordeel door teweeg brengt.

De zevende: Wereldse beproevingen waardoor zondes uitgewist worden, zoals wat voorkomt in de Sahieh van de Profeet (Salla Allaahu alayhi wa sellem), *“Geen Gelovige wordt beproefd met ongemakken, armoede, leed, bezorgdheid, droevigheid of kwaad, zelfs een doorn waardoor hij geprikt wordt, behalve dat Allaah er zondes door uitwist.”*

De achtste: Waar de Gelovige mee beproefd wordt in zijn graf, wat de samendrukking (van het graf) betreft en de fietnah (test, tegenspoed) van de twee Engelen.

De negende: Welke tegenspoeden hem dan ook overkomen/treffen in het Hiernamaals van de angsten van de Dag des Oordeels.

De tiende: Wat is vastgesteld in de twee Sahieh's, is dat de Gelovigen, wanneer zij over de Brug reizen (over het Hellevuur), zij allen in een gewelf/(graf)kelder zullen stoppen tussen het Paradijs en het Hellevuur, waar zij vergelding/beloning zullen zoeken voor elkaar (van de onjuistheden die zij elkaar hebben aangedaan). Wanneer zij gereinigd zijn, zal er toestemming aan hen verleend worden om het Paradijs binnen te treden.”

Het einde van zijn woorden.

Hij zei in een andere plaats:

“En wij hebben meer dan één keer gezegd dat een vrome man voor wie het Paradijs getuigd is, zondes kan hebben waar hij berouw voor heeft getoond, of die weggewist zijn door zijn goede daden, of die verbannen zijn door middel van rampen, of iets anders dan dat. Als een Gelovige zondigt zijn er tien oorzaken die de straf van het Vuur voor hem afslaan/afstoten: Drie van hen zijn van hem, drie van hen zijn van andere mensen, en vier die Allaah onthult/openbaar maakt. 1) Berouw, 2) het zoeken van vergeving, en 3), goede daden die de slechte daden opheffen. 4) De smeekbede van de Gelovige voor hem, 5) en het doen van vrome daden voor hem (i.e. wat door de zoon gedaan wordt), 6) en de bemiddeling van onze Profeet (Salla Allaahu alayhi wa sellem) (voor hem). 7) Rampen die (zonden) voor hem verbannen in het wereldse leven, 8) en in de Barzach (leven in het graf), 9) en op de vlaktes op de Dag des Oordeels, 10) en dan Allaah's vergevenis voor hem, door Zijn genade en gunst.”