



## De verplichting van de Geleerden jegens de Islaamitische Gemeenschap<sup>1</sup>

Auteur: Shaych 'Abdoel-'Aziez Ibn 'Abdoellaah Ibn Baaz

Engelse bron: [www.troid.org](http://www.troid.org)

Arabische bron: Majmoo'ul-Fataawaa wa Maqaalaatul-Mutanawwi'ah (4/134-135)

Vertaald door: Nouradeen Torfs al-Belgiquie

Nagekeken door Mohammed Aboe 'Oebaydillaah

**Vraag: “Welke verplichting hebben de moslimgeleerden, met betrekking tot het hoofd bieden van de beproevingen en onheil die de Islaamitische wereld zijn overkomen?”**

**Antwoord:** “Van datgene waaraan geen twijfel is, is dat zonde, en het ver afgedwaald zijn van het juiste Islaamitische geloof ('aqiedah) - in zowel woord als daad - van de grootste redenen zijn die ertoe leiden dat crisis en onheil zich voordoen bij de Moslims. Allaah - de Machtige en Majestueuze - heeft gezegd:

**“Wat jou van het goede overkomt, het is van Allaah en wat jou van het slechte overkomt, het is van jezelf.” [soerah An-Nisaa` 4:79]**

Allaah - de Meeste Perfecte, de Meest Verhevene - heeft ook gezegd:

**“En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verdiend. Desondanks, vergeeft Hij veel.” [soerah Asj-Sjoera 42:30]**

Dus Allaah is Meest Vergevingsgezind en Meest Genadevol voor Zijn dienaren, door hen duidelijke tekens en waarschuwingen te sturen zodat zij tot Hem zouden terugkeren in tauwbah (oprecht berouw) en zodat Hij hen zou kunnen vergeven. En wanneer een persoon zich naar Allaah keert en zich een armlengte dichterbij Allaah begeeft, dan zal Allaah met twee armlengtes dichterbij komen. Want inderdaad Allaah - de Meest Verhevene - houdt van diegene onder Zijn dienaren die zich met tauwbah

---

<sup>1</sup> Dit is een vragensessie die gehouden is na een een lezing van de Shaych op de universiteit van Oem al-Qora in Mekkah al-Moekaramah in de maand Rejeb van het jaar 1419NH.

(oprecht berouw) naar Hem richten en Hij is hiermee tevreden, terwijl Hij - de Majestueuze, de Verhevenste - volledig onafhankelijk blijft van Zijn dienaren. De gehoorzaamheid van de gehoorzamen brengt Hem geen enkel voordeel, evenmin berokkenen de zonden van de zondaren Hem schade. Integendeel Hij is Meest Vriendelijk, Genadevol voor Zijn dienaren. En Hij verleent hen de mogelijkheid om daden van gehoorzaamheid te plegen en om de daden van ongehoorzaamheid te laten. Dus deze crisis en onheil zijn niets anders dan een waarschuwing voor Zijn dienaren, opdat zij in oprecht berouw en in gehoorzaamheid naar Allaah terug zouden keren, en Hij stelt hen op deze manier op de hoogte van het feit dat Hij hen beproefd. Allaah - de Meest Verhevene - heeft gezegd:

**"En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees, honger, vermindering van bezittingen, levens en vruchten. Maar geeft verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die wanneer hen een ramp treft, zeggen: (Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râdji'ôen) "Voorwaar, aan Allaah behoren wij, en voorwaar, tot Hem zullen wij terugkeren Zij zijn degenen op wie de zegeningen van hun Heer neerdalen, en Barmhartigheid, en zij zijn degenen die de rechte Leiding ontvangen." [soerah Al-Baqarah 2:155-157]**

En Allaah - de Ene vrij van alle tekortkomingen - heeft gezegd:

**"Het verderf is op het land en de zee zichtbaar door hetgeen wat de mensen hebben verricht, zodat Hij hen een gedeelte van wat zij hebben verricht doet proeven. Opdat zij berouw zullen tonen." [soerah Ar-Roem 30:41]**

En Allaah - de Meest Verhevene - heeft gezegd:

**"En Wij stellen jullie op de proef met het slechte en het goede, als een beproeving, en tot Ons zullen jullie terugkeren." [soerah Al-Anbi'jaa 21:35]**

En Allaah - de Meeste Perfecte - zegt:

**"En Wij beproefden hen met de goede zegeningen en kwade ramspoeden, opdat zij terug zullen keren in gehoorzaamheid jegens Allaah." [soerah Al-'Araaf 7:168]**

En er zijn vele andere verzen met gelijksoortige betekenissen.

Dus de verplichting die de leiders van de moslims - de geleerden, de heersers, en anderen - hebben, is om betrokken te zijn met de verschillende aandoeningen en ramspoeden die zich voordoen, en om de mensen te herinneren en te vermanen, en hen uitleg te geven betreffende hetgene waarin zij terecht zijn gekomen. Tevens moeten degenen die de gezagsdragers zijn - van de geleerden en de heersers - een goed voorbeeld zijn van rechtvaardig bestuur en leiderschap, en zij moeten de redenen

bespreken waarom Allaah woedend is en vergeldingen maakt; en zij moeten streven naar genezing door middel van tauwbah (oprecht berouw), istighfaar (Allaah's vergeving wensen) en (door middel van) het corrigeren van hun aangelegenheden. De rest van de gemeenschap zal hen hierin volgen, aangezien de leiding van de geleerden en de wijsheid van de heersers - indien beide correct en oprecht zijn - één van de grootste invloeden heeft met betrekking tot de vervulling van verantwoordelijkheden.

De Profeet (salallaahoe 'alayhie wasellem) heeft gezegd:

*"Ieder van jullie is een hoeder, en is verantwoordelijk voor diegene waarover hij gevolmachtigd is. Bijgevolg is de heerser een hoeder die waakt over en verantwoordelijk is voor zijn bezittingen; een man is de hoeder over zijn familie en is verantwoordelijk voor diegene waarvoor hij moet zorgen; een vrouw is hoeder over het huis van haar man en is verantwoordelijk voor diegene waarvoor zij moet zorgen; een bediende is hoeder over de rijkdommen en bezittingen van zijn meester en is verantwoordelijk voor datgene waarvoor hij zorg moet dragen. Dus een ieder van jullie is een hoeder over datgene waarvoor hij zorg moet dragen. Dus een ieder van jullie is een hoeder en is verantwoordelijk over datgene dat hem is toevertrouwd."*<sup>2</sup>

Echter, wanneer de moslims het zondigen gewoon geraakt zijn en hiermee tevreden zijn, en zij in wiens hand gezag en macht liggen niets doen om hen dit zondigen te verhinderen, dan zal de Woede van Allaah snel neerdalen op de gemeenschap. En wanneer Zijn Woede opkomt, en Zijn Bestrafing plaatsvindt, dan treft het zowel de zondaren als de gehoorzamen, en de bescherming van Allaah moet hiertegen gezocht worden. Hierover zegt Allaah - de Meest Verhevene:

**"En vreest een beproeving die niet uitsluitend degenen die onrechtplegen onder jullie zal treffen."** [soerah Al-An'faal 8:25]

Evenzo, heeft de Profeet (salallaahoe 'alayhie wasellem) gezegd:

*"Wanneer de mensen een kwaad zien, en zij proberen het niet te veranderen, dan zal Allaah hen allen treffen met Zijn Bestrafing."*<sup>3</sup>

Allaah - de Perfectste - heeft gezegd:

**"Voorwaar, Allaah verandert de (goede) toestand van een volk niet, totdat zij hun eigen toestand veranderen."** [soerah Ar-Ra'd 13:11]

De geleerden hebben een geweldig grote verantwoordelijkheid betreffende het geven van kennis en leiding aan het volk, en betreffende het geven van uitleg over wat juist en

---

<sup>2</sup> Overgeleverd door al-Boechaarie (13/100) en Moslim (nr. 1829), van 'Umar (radiyallaahu 'anhu)

<sup>3</sup> Overgeleverd door at-Tirmidhie (nr. 2168), die het legaliseerde. De hadeeth werd overgeleverd door Abeo Bakr als-Siddeeq (radiyallaahu 'anhu).

wat fout is, en ook over het geven van verduidelijking tussen het weldadige en het schadelijke.

We vragen Allaah dat Hij alle moslims begunstigd en hen de mogelijkheid schenkt om hun Heer te gehoorzamen, en om zich vast te klampen aan de leiding van hun Profeet Mohammed (salallaahoe 'alayhie wasellem), en dat Hij hun leiders de mogelijkheid schenkt om hun plichten te vervullen, en dat Hij hun geleerden methodes van leiding aanreikt, zodat dit alles dat pad bewandelt en de Gemeenschap hiernaar leidt, en dat Hij leiding geeft aan de misleide moslims en hun zaken verbetert. Inderdaad Hij is hier de Waker over, en Diegene die de macht heeft om dit te doen.”