



Een korte Voorgeschiedenis en een aantal Punten van Kritiek betreffende Djamaa'at at-Tabliegh

Ash-Shaych Al-'Allaamah Ahmed ibn Yahyaa an-Nedjmie

Bron: al-Fataawaa al-Djaliyyah 'an al-Manaahidj ad-Da'wiyyah blz. 54-56.

Vertaald door: Mokhtar al-Maghribi at-Tilburgie

Nagekeken door: Redactie Selefiepublikaties

(Djamaa'at at-Tabliegh) Zij zijn de volgers van Mohammad Ilyaa's, de stichter van deze groep.

Biografie van de stichter:

Mohammad Ilyaa's werd geboren in het jaar 1302 na Hidjrah. Hij memoriseerde de Qor'aan en bestudeerde de zes boeken van Hadieth volgens de Deobandi Hanafi manhadj (qua fiqh), en de Ash'arie en Maatoeriedie madhab (qua 'Aqiedah), en volgens de methodiek van het Soefisme.

De verschillende Soefistische methodieken die zij (Djama'ah at-Tabliegh) samenbundelen zijn vier:

- Naqshabandieyyah
- Soehoerdieyyah
- Qaadieryyyah
- Yashtieyyah

De stichter, Shaych Mohammad Ilyaa's legde een eed af van het Soefisme op handen van Shaych Rashid al-Kankoehie en vervolgens werd deze eed weer hernieuwd na Shaych Rashid al-Kankoehie op handen van Shaych Ahmed as-Sahaaranghoerie, die degene was die het hem toestond om de eed van loyaliteit aan te kunnen nemen (van anderen) voor deze welbekende Soefie manhadj.

Mohammad Ilyaa's had de gewoonte om in afzondering te zitten bij het graf van Shaych Noer Mohammad al-Badaayoenie. Hij had ook de gewoonte om de

Jashtieyiesha waker te zijn van het graf van 'Abdoel-Qoeddoes al-Kankoehie die volledig overladen was met de gedachte van Wahdah al-Woedjoed (dat Allaah overal is en één is met Zijn schepping). Hij was grootgebracht en had gestudeerd in Delhi en stierf daar in het jaar 1363 na Hidjrah.

Omstandigheden die de verschijning van deze groep veroorzaakte:

Shaych Aboel-Hasan an-Nedwie meent dat Mohammad Ilyas zijn toevlucht nam naar deze weg van het geven van da'wah toen de manieren van het blindelingsvolgen [de hanafiemadhab] als rectificatie van de mensen volgens zijn inzicht in zijn streek faalde.

Shaych Mayaan Mohammad Aslam¹ vertelt over een aantal verklaringen van Ilyas dat deze weg aan hem was geïnspireerd door een **“nieuwe Tafsier”**, verkondigd aan zijn ziel in een droom van de Ayaah:

“Jullie zijn de beste der volkeren ooit die zijn uitgestuurd voor de mensheid; jullie gebieden het goede en verbieden het slechte, en jullie geloven in Allaah”. [Soerah 'Aali Imraan: 110]

Deze nieuwe Tafsier genoodzaakt dat de realisatie en verwezenlijking van het er op uitsturen voor het uitnodigen naar Allaah niet is voltooid door het verblijven op één plaats, baserende op het bewijs van Allaah's verklaring: **“uitgestuurd”** En dat iemand's Iemaan stijgt met deze Khoeroedj (erop uitrekken voor d'awah), is gebaseerd op het bewijs dat Allaah heeft gezegd: **“jullie geloven in Allaah”** wat vermeldt is na Zijn uitspraak **“uitgestuurd”**.

Dus er zijn een aantal opmerkingen op hetgeen wat is voorafgegaan:

1. De Qor'aan is niet uitgelegd door inspiraties en Soefie dromen, hetgeen de meeste ervan, beter gezegd alles ervan, openbaringen zijn van de Satan.
2. Het is duidelijk van wat vooraf is gegaan dat de stichter van deze groep compleet was opgegaan in het Soefisme en hij legde hiervoor twee eden van loyaliteit af en hij was idool van de Taghoet (hoofdleiders van verering) van het Soefisme. Ook doorbracht hij zijn tijd door met het zitten bij hun graven.

¹ Voetnoot SP: Een pakistaanse afgestudeerde van de universiteit in Medienah. Hij is een van de eerste en bekende weerleggers van deze sekte die een geweldig boek over deze sekte heeft samengesteld en waarvan veel van de onderzoekers na hem profijt hebben gehad. Walhamdoellillaah.

3. De stichter van deze groep was een bijgelovige Qoeboerie (iemand die regelmatig graven bezoekt ter innovatie), hetgeen duidelijk is van zijn (an-Nedwie's) uitspraak: **"...hij had de gewoonte om in uitzondering te zitten bij het graf van Shaych Noer..."** en hij vermeldde over de tweede (Shaych wiens graf hij gewoonlijk bezoekt) dat hij **"volledig overladen was met de gedachte van Wahdah al-Woedjoed."** Waarlijk, zijn (staande) toewijding en afzondering bij het graf van iemand die overmand is met deze ideologie is een duidelijk bewijs, dat hij ook van deze ideologie overtuigd was.

4. De mensen die geloven in Wahdah al-Woedjoed beweren dat Allaah de vorm aanneemt van een mooie vrouw -wij zoeken de toevlucht naar Allaah-. Dit is iets van de hoogste niveau van schandelijkheid. Moge Allaah hen geven wat hen toekomt aan vervloekingen en woede.

De Manhadj van de Tabliegh da'wah wordt samengevat in zes zaken, of principes of eigenschappen:

1. De Verwerkelijking van het Goede Woord (de Shahaadah: "Laa ilaaha illa Allaah Mohammedoen Rasoeloellaah.")
2. Het bidden met onderdanigheid en nederigheid.
3. Kennis van deugdzaamheid, niet de regelgevingen, samen met Dhikr.
4. Vrijgevigheid tegenover de moslim(s).
5. Corrigeren van iemand's intentie.
6. Het uitnodigen naar Allaah, en het verrichten van Khoeroedj op het pad van Allaah volgens de Tabliegh manhadj.

Voor elk van deze principes of eigenschappen, zit er een voorgenomen doelstelling achter. Dus de doelstelling achter "Laa ilaaha illa Allaah", bijvoorbeeld, is: Het verwijderen van de valse Yaqien (onvoorwaardelijke geloofsovertuiging) van iemand zijn hart en het vervangen met de correcte Yaqien dat behoort bij de wezenlijkheid van Allaah. Met dit bedoelen zij Wahdah al-Woedjoed.

De kritiekpunten tegen Djamaa'ah At-Tabliegh:

1. De stichter van deze groep werd opgevoed in het Soefisme en legde daarvoor twee beloften van loyaliteit af.

2. Hij had de gewoonte om voor lange periodes te verblijven bij graven, wachtend voor inspiraties en spirituele ingevingen van de inliggenden.
3. Hij had de gewoonte om de Jashtieyyah waker te zijn bij de graven van 'Abdoel-Qoeddoes al-Kankoehie die gewoon was te geloven in de ideologie van Wahdah al-Woedjoed.
4. De *Jashtieyyah waking* is het elke week een halve uur bij een graf zitten met het hoofd afgedekt, Dhikr verrichtend met de bewoordingen: **“Allaah mijn aanwezig, Allaah Degen die mijn ziet.** (*Allaah Haadierie, Allaah Naadhierie*)” Deze bewoordingen, of deze handeling, als het werd gedaan omwille van Allaah, dan is het een bid'ah. Als het echter werd gedaan uit nederigheid aan de inliggende van het graf, dan is dit het plegen van Shirk met Allaah en de tweede is waarschijnlijker.
5. De masdjied [in Nazaam ad-Dien in New Delhi], vanuit hetgeen hun da'wah begon, heeft binnenin vier van hun graven.
6. De stichter van deze groep geloofde in (het geldig verklaren van) inspiraties (in wetgevende zaken).
7. De stichter van deze groep was een bijgelovige Qoeboerie (graven-innoveerder).
8. De Tablieghie volgelingen aanbidden (Allaah) met een geïnnoveerde Dhikr (smeekbeden) en op de manier van het Soefisme, en dit is de afsplitsing van de betekenis van de verklaring van Tawhied: “Laa ilaaha illa Allaah.”
9. Eénieder die met opzet de ontkenning afbreekt van de bevestiging², door dat hij (alleen)“Laa illaaha” (niemand of niets heeft het recht om aanbeden te worden) zegt, dan staat dit gelijk aan ongeloof. Shaych Hamoed at-Toewaydjirrie³ vermeldt dat op basis van uitspraken van de geleerden.

² Voetnoot SP: Soefies verrichten vaak een geïnnoveerde handeling van dhikr, door de shahada in twee delen te splitsen en iedere helft een bepaald aantal keer gezamenlijk te roepen en vervolgens de andere helft. Dus zij zeggen eerst 99 keer 'La Illaaha' (niemand of niets heeft het recht om aanbeden te worden), hetgeen los een uitspraak van koefr is, en vervolgens 99 keer 'Il Allaah' (behalve Allaah) hetgeen los een betekenisloze uitspraak is. De shahada dient dus in zijn geheel uitgesproken te worden en de voorgaande geïnnoveerde manier van de Soefies is daarom haraam om toe te passen.

³ Voetnoot SP: Shaych al-Iemaam at-Toewaydjirrie heeft een geweldige weerlegging geschreven van de dwalende Djamaa'atoet-Tabliegh in een boekwerk van maar liefst 344 blz. Genamd: “Al-Qowl al-Baliegh fie at-Tahdhier min Djamaa'atoet-Tabliegh”. Wij raden degene die meer over de

10. Zij staan het dragen van amuletten en talismannen die onbegrijpelijke woorden (voodoo schriften, zwarte magie taal etc) bevatten toe. En het kan zijn dat de namen van Satans er op staan, en dat is verboden.

dwalingen van deze onschuldig lijkende maar o zo gevaarlijke sekte willen afweten aan om dit boek erop na te slaan. Moge Allaah ons allen standvastigheid geven op de Soennah! Amien!