



# Het Weerleggen van 'de Bid`ah én de Innoveerder' is Madhhab as-Selefie!

Uit het boek:

**Idjmaa`ah al-`Ulemaa `ala al-Hadjr wat-Tahdhier min Ahlil-Ahwaa**  
**door: Shaych Chaalid ibn Dahwie Ad-Dafierie** (student Shaych Rabie')

(De inleiding van dit boek is gedaan door de hiervolgende grote geleerden: Shaych al-`Allaamah Rabie' al-Madchalie, Shaych al-`Allaamah Zeed al-Madchalie, Shaych al-`Allaamah `Oebayd al-Djaaberie)

...De overleveringen van de Selef over het omgaan met Ahloel-Bid`ah en het waarschuwen voor de Bid`ah en haar belijders zijn talrijk. De Selef رَحْمَهُمُ اللهُ zijn het hier unaniem in elke tijd en plaats over eens. Dit consensus werd overgeleverd door verschillende van de geleerden en ik heb hier een apart hoofdstuk van gemaakt.<sup>1</sup>

De voorgaande Selef en diegene die later kwamen waarschuwden allen voor zowel de bid`ah als haar belijders. Het is dus niet zo dat zij alleen maar voor de bid`ah waarschuwden en haar belijders gewoon hun weg lieten gaan om vervolgens gewicht te geven aan hun bid`ah! Want voorwaar, (het is een constatering dat) de bid`ah niet uit zichzelf vooruitgaat! Nee, het is een feit dat er iemand moet zijn die deze bid`ah verspreidt en er gewicht aangeeft. Daarom is het noodzakelijk dat er voor de bid`ah en voor haar belijders gewaarschuwd wordt. Want, als de belijders (van bid`ah) worden vermeden, hun koppen worden ingedrukt en zij worden tegengehouden van hun (valse) belijding dan zal datgene wat zij meedragen van Bid`ah en begeerten uitsterven. Zo zullen zij dan ook geen mogelijkheid zien voor het verspreiden en uitnodigen naar deze bid`ah.

En in onze tijd (anno 2002) is er een volk opgestaan, jong in hun leeftijden, kwaadaardig in hun ideeën die een leus hebben geïnnoveerd waar onze voorgangers nooit mee gekomen zijn, zij zeggen namelijk: ***“Waarschuw tegen al-Bid`ah maar niet tegen de innoveerder en spreek niet over hem!”***

De bedoeling van deze uitspraak is, het stoppen van het waarschuwen (door de Selefies) tegen Ahloel-Bid`ah zodat hun Iemaams en leiders gewaarborgd blijven en zij gewoon onbelemmerd kunnen doorgaan met het verspreiden van hun bid`ah's en methodieken zoals zij maar willen.

Het is echter zo dat de Profeet ﷺ zijn volgelingen heeft opgedragen om voor de individuen van Ahloel-Bid`ah te waarschuwen, want de Profeet ﷺ wees naar Dhoel-Chawaysarah<sup>2</sup> en zei:

<sup>1</sup> V.V.: Zie het originele boek.

<sup>2</sup> V.V.: Dhoel-Chawaysarah at-Tamiemie de vader der Chawaaridj.

*“Er zal uit **zijn** nageslacht een volk ontspringen waarbij jullie jullie gebeden zullen minachten, zij lezen de Qor'aan, toch zal deze niet verder dan hun kelen komen (i.e. zonder daadwerkelijk te geloven met het hart) zij verlaten het geloof (de Islam) zo snel als een pijl uit een boog geschoten wordt...”* de overlevering.<sup>3</sup>

Zijn uitspraak: '**zijn**' bevat een specifieke aanduiding en een waarschuwing voor hem (Dhoel-Choewaysarah) persoonlijk!

Shaychoel-Islam Ibn Temiejah رحمه الله heeft gezegd: 'Het is daarom noodzakelijk dat er voor dat soort Bid'ah wordt gewaarschuwd, zelfs wanneer dat betekent dat zij (die innoveerders) opgenoemd worden en (persoonlijk) worden vermeld.'<sup>4</sup>

De waarschuwingen van de Selef voor specifieke (personen) van Ahloel-Bid'ah zijn talrijk. De reden dat zij dit deden was (hun inzicht in het belang om) te adviseren omwille van Allaah, Zijn Boek, Zijn Profeet en voor de leiders van de moslims en hun algemene (mensen). Kijk (o.a.) maar eens naar de Iemaam van daar al-Hiedjrah (de plek van de emigratie i.e. al-Medienah) Maalik ibn Anes رحمه الله terwijl hij voor specifieke (personen) van Ahloel-Bid'ah waarschuwt.

- 1) zoals 'Abdoer-Rahmaan ibn Mehdie رحمه الله heeft gezegd: 'Ik stapte bij Maalik binnen terwijl er een man bij hem zat die hem over de Qor'aan vroeg. Hij zei: 'Het ziet ernaar uit dat jij één van het gezelschap van 'Amr ibn 'Oebayd<sup>5</sup> bent! Moge Allaah 'Amr vervloeken, want hij is degene die deze filosofische bid'ah heeft geïnnoveerd...'<sup>6</sup>
- 2) En hij (Maalik) heeft gezegd: Wees gewaarschuwd voor As-Haab ar-Rai<sup>7</sup> want zij zijn vijanden van de Soennah!<sup>8</sup>
- 3) En Ibn Abie Zeed (Al-Qayrawaanie) رحمه الله heeft gezegd: 'Een man zei tegen Maalik: 'O Aboe 'Abdillaah: **﴿Ar-Rahmaan Istawa (is gezeteld) over de Troon.﴾** 'Hoe is Al-Istiwa van Allaah?' Iemaam Maalik رحمه الله antwoordde: 'Al-Istiwa is (taalkundig) niet onbekend, de manier waarop is niet begrijpelijk, ernaar te vragen is een bid'ah en er in te geloven is waadjib (verplicht). En ik zie dat jij een Bid'ahistisch persoon bent! Vervolgens beval hij dat hij (uit de moskee) moest worden verwijderd'.<sup>9</sup>

En kijk naar Iemaam Ahloes-Soennah Ahmed ibn Hanbal رحمه الله waarover veel uitspraken zijn overleverd dat hij tegen Ahloel-Bid'ah waarschuwde en daarbij hun namen noemde. Dit allemaal omwille van het adviseren voor de religie van Allaah.

---

<sup>3</sup> Overgeleverd door al-Boecharie nr. 3610 en Moslim nr. 2452.

<sup>4</sup> Madjmoe' al-Fatawa 28/233.

<sup>5</sup> V.V.: Aboe 'Uthmaan 'Amr ibn 'Oebayd ibn Baab At-Tamiemie al-Basrie al-Mo'tazalie één van de kopstukken der dwaling en leiders van de eerste Mo'tazilah sekte. Iemaam al-Hassan al-Basrie رحمه الله heeft voor hem gewaarschuwd met zijn uitspraak: 'Zit niet met 'Amr ibn 'Oebayd want hij is dwalend en doet anderen dwalen!' Hij overleed in het jaar 144NH.

<sup>6</sup> Manaaqib Maalik van Az-Zawaawie blz. 147-148.

<sup>7</sup> V.V.: Rationalisten die hun hersencapaciteit voorstellen op de Openbaring vanuit de Qor'aan en Soennah.

<sup>8</sup> Manaaqib Maalik van Az-Zawaawie blz. 148.

<sup>9</sup> Overgeleverd door Ad-Daaremie in Red `alaa Al-Djahmiyyah blz.33 en Al-Laalekaai in Oesoel 'Itiqaat Ahloes-Soennah Wal-Djama'ah deel 1 blz.92 en Moechtasar Al-'Oeloew van Iemaam Adh-Dhahabie blz.141.

Ibnoel-Djowzie رحمه الله heeft gezegd: 'En Iemaam Aboe `Abdillaah Ahmed ibn Hanbal sprak door zijn stevige (harde) vasthouding aan de Soennah en verbod van de Bid'ah soms over een groep van de vromen wanneer zij iets van de Soennah contradictieerden. En zijn spreken (over hen) was bedoeld om te advieseren omwille van het geloof.'<sup>10</sup>

Hier volgen een aantal van zijn uitspraken:

1) Op gezag van Aboe Mazaahim Moesaa ibn `Oebaydillaah ibn Chaaqaan رحمه الله : Mijn oom Aboe `Alie `Abdoer-Rahmaan ibn Jehya ibn Chaaqaan heeft tegen mij gezegd: (de Chaliefah) al-Moetawakkil droeg mij op om Ahmed ibn Hanbal te vragen over wie er geschikt is om het rechterschap aan te nemen. Hierop vroeg ik hem.

Aboe Moezaahim zei: Ik vroeg hem of hij mij zijn antwoord wilde duidelijk maken, waarop hij zich naar mij toekeerde en zijn exemplaar begon te schrijven. Toen ik arriveerde bij mijn oom bevestigde hij dat hetgene waarmee hij (Iemaam Ahmed) mij gezonden had authentiek is.

Dit is zijn exemplaar:

In de Naam van Allaah de Barmhartigste de Genadevolste, het uitgeschreven stuk wat ik aan Ahmed ibn Hanbal heb laten zien nadat ik hem vroeg over de inhoud. Hij antwoordde mij met hetgene dat ik heb opgeschreven. En hij gebod zijn zoon `Abdoellaah om onderaan (het stuk) waarover ik hem gevraagd had te tekenen.

Ik vroeg Ahmed ibn Hanbal over **Ahmed ibn Rabaah** hij zei over hem: 'Hij staat bekend als Djahmie<sup>11</sup>. Wanneer hij het rechterschap ontvangt dan zal dat ten slechte komen van de moslims, omdat hij deze madhhab en bid'ah belijdt.

En ik vroeg hem over **Ibnoel-Chalindjie** en hij zei hetzelfde over hem als Ahmed ibn Rabaah en dat is dat hij een Djahmie is en daar bekend om staat en dat hij één van hen slechtste soort en een groot gevaar voor de mensen is.

En ik vroeg hem over **Shoe'ayb ibn Sahl** en hij zei over hem: 'Djahmie, hier staat hij om bekend.

En ik vroeg hem over **Oebaydallaah ibn Ahmed** en hij zei over hem: 'Djahmie, hier staat hij om bekend.

En ik vroeg hem over degene die bekend staat als **Aboe Shoe'ayb** en hij zei over hem: Voorwaar hij is een Djahmie, hier staat hij om bekend.

---

<sup>10</sup> Maaniqib Iemaam Ahmed door Ibnoel-Djowzie: blz. 253.

<sup>11</sup> V.V.: Een **Djahmie** is een individu van de **Djahmiejah sekte**: zij zijn een gevaarlijke sekte die alle Namen en Eigenschappen van Allaah ontkennen. Zij beweren tevens dat Allaah niet met Moesaa heeft gesproken, dat de Qor'aan geschapen is, dat de dienaren hun Heer niet zullen zien in het Hiernaamaals etc. De meeste geleerden hebben hen door toedoen van hun valse dwalingen ook als ongelovigen verklaard! Bekijk de boeken van Ahloes-Soennah om meer over hun dwalingen te weten te komen!

En ik vroeg hem over **Mohammed ibn Mansoer de rechter van al-Ahwaaz** (plaatsnaam) en hij zei over hem: Voorwaar hij was met Ibn Abie Da'oeed<sup>12</sup>, aan zijn kant en op zijn handelingen, behalve dat hij één van hun betere was en ik zijn mening (overtuiging, ideologie etc.) niet ken.

En ik vroeg hem over **Ibn `Alie ibnoel-Dj'ad** waarop hij zei: 'Het was tussen de mensen (geleerden en studenten) bekend dat hij een Djahmie was, daarna heb ik over hem vernomen dat hij hier nu van is teruggekeerd.

En ik vroeg hem over **al-Fathu ibn Sahl** diegene die Mohammed ibn `Abdoellaah in Bagdad onrecht heeft aangedaan waarop hij zei: 'Djahmie, hier staat hij om bekend, één van het gezelschap van Bishr al-Marriesie. Iemand zoals hij moet nooit een zaak van de aangelegenheden van de moslims bekleden omdat dat hen schade zal berokkenen.

En ik vroeg hem over **Ibn ath-Theldjie** waarop hij zei: 'Moebtad'i (innoveerder), iemand die zijn begeerten volgt.

En ik vroeg hem over **Ibrahiem ibn `Attaab** waarop hij zei: 'Ik ken hem niet anders dan dat hij één van het gezelschap van Bishr al-Marriesie is. Het is dus noodzakelijk dat er voor hem gewaarschuwd wordt en men hem niet aanhaalt noch een aangelegenheid van de zaken van de moslims laat bekleden.

En in het algemeen moet men Ahloel-Bid'ah en Hawaa (begeerten) niet om hulp vragen wanneer het gaat om het bekleden van een zaak die de aangelegenheden van de moslims aangaat, want dit zal voorzeker een geweldige schade aan de religie toebrengen. Dit met de mening van Amier al-Moeminien (regeringsleider), moge Allaah zijn aanwezigheid lang laten duren op het vasthouden aan de Soennah en tegengaan van Ahloel-Bid'ah.<sup>13</sup>

2) En `Alie ibn Abie Chaalid رحمه الله heeft gezegd: 'Ik zei tegen Ahmed ibn Hanbal رحمه الله : Voorwaar, deze Shaych –tegen een Shaych die aanwezig was met ons- is mijn buurman en ik heb hem verboden om met een persoon om te gaan en hij wil graag uw woord over de korte Haarith (i.e. Haarith al-Moehaasiebie) horen. (Weet u nog dat) U mij verschillende jaren geleden met hem zag? Vervolgens zei u tegen mij dat ik niet met hem moest omgaan. Wat zegt u (nu) over hem?

Ik zag dat Ahmed een rode kleur kreeg en zijn wangen en ogen begonnen op te zwellen (van kwaadheid). Zo had ik hem nog nooit gezien! Vervolgens schudde hij zijn gewaad en zei: Die? Daar heeft Allaah dit en dat mee gedaan. Niemand kent hem behalve degene die (veel) over hem heeft gehoord en (zijn situatie) kent. Mmmmh, mmmmh, mmmmh. Niemand kent hem behalve degene die (veel) over hem heeft gehoord en (zijn situatie) kent. Al-Maghaazilie en Ja`qoeb (ibn Shaybah) en een ander zijn met hem omgegaan, **vervolgens namen zij de overtuiging van Djahm (ibn Safwaan) over.** Zij zijn vergaan door (al-Moehaasiebie's) toedoen! De Shaych zei hierna tegen hem: 'O Aboe `Abdillaah, maar (hoe is het mogelijk want) hij overlevert Hadieth, zwijgt, is godvrezend -en noemde een aantal van zijn kwaliteiten-?

---

<sup>12</sup> V.V.: Ibn Abie Da'oeed één van de kopstukken van de Djahmie sekte.

<sup>13</sup> Mana'iq al-Iemaam Ahmed door Ibnoel-Djowzie blz. 252-251.

Aboe `Abdillaah werd kwaad en hij begon te zeggen: 'Laat je niet misleiden door zijn godsvrezende (overkomen) en zijn zachtheid. En hij zei: 'Laat hij je niet misleiden met zijn knikkende hoofd, want hij is een kwaadaardig persoon. Niemand kent hem behalve degene die zijn situatie heeft bestudeerd (en weet wat de juiste manhadj is). Spreek niet met hem want hij verdient geen eer. **Zit jij met iedereen die de overleveringen van de profeet ﷺ overlevert, zelfs wanneer hij een innoveerder (van Bid'ah) is?!. Nee, geen eer noch een gelievelijke blik.** En hij zei: 'Die en Die'.<sup>14</sup>

3) En Aboe Dawoed رحمه الله zegt in zijn vraagstellingen aan Iemaam Ahmed<sup>15</sup>: En ik heb gezien hoe een man uit Bagdad (Iemaam) Ahmed salaam gaf. Aboe Dawoed zei: Ik heb vernomen dat dit persoon **Aboe Bakr al-Maghaazilie** is, degene die gestopt is in het doen van een uitspraak (i.e. over de Qor'aan of Hij geschapen is ja of nee!) zoals ik heb vernomen. Hierop zei hij (Ahmed) tegen hem: 'Ga weg, en laat me niet zien dat je bij mijn deur komt –hij was zeer bars tegen hem- en hij gaf hem geen salaam terug! En hij zei (ook) tegen hem: 'Jij hebt hetgeen nodig wat `Omar (ibn al-Chattab رضي الله عنه) met Soebaigh heeft gedaan. -Een aantal van onze metgezellen lieten mij (`Omar met Soebaigh) begrijpen<sup>16</sup> - Vervolgens ging hij zijn huis binnen en gooide de deur dicht.

4) Aboe Bakr al-Marroewdie رحمه الله heeft gezegd: 'Ya`qoeb ibn Shaybah liet blijken dat hij overtuigt was van *al-Waqf*<sup>17</sup> in die streek van Bagdad, hierdoor waarschuwde Aboe `Abdillaah -Ahmed ibn Hanbal- voor hem. En terwijl (de Chaliefah) al-Moetawakkil `Abdoer-Rahmaan ibn Jehya ibn Chaaqaan had opgedragen om Ahmed ibn Hanbal te vragen over wie er het rechterschap moest gaan bekleden, zei `Abdoer-Rahmaan: 'Daarna vroeg ik hem over **Ya`qoeb ibn Shaybah**, en toen zei hij: ((**Moebtadi` Saahib-Hawaa**))<sup>18</sup> Al-Chatieb (al-Bagdaadie) heeft (hierover) gezegd:

<sup>14</sup> Tabaqaat al-Hanaabilah 1/234.

<sup>15</sup> Blz. 355 nr. 1707.

<sup>16</sup> V.V.: `Omar ibn al-Chattaab رضي الله عنه verwondde het hoofd van Soebaigh ibn `Asl nadat hij rond ging met twijfelachtige vragen rond de Qor'aan. Op gezag van Sulaimaan ibn Jesaar: 'Toen een man van de stam Ghoenaim genaamd; Shoebaigh ibn `Asl arriveerde in al-Medienah met een aantal boeken, begon hij de mensen te vragen over *Moetashaabih-Al-Qor'aan* (zaken uit Allaahs Boek die niet voor iedereen duidelijk zijn). `Omar ibn al-Chattaab vernam van Soebaigh's praktijken en stuurde een aantal wachters naar hem toe die hem (Shoebaigh) bij hem (`Omar) brachten. -`Omar had al een aantal palmtakken voor hem klaar gezet- Toen Shoebaigh bij `Omar binnenstapte vroeg `Omar hem: 'Wie ben jij?' Hij zei: 'Ik ben de dienaar van Allaah, Soebaigh' `Omar zei: 'En ik ben de dienaar van Allaah, `Omar!' Hij bewoog zich in zijn richting en **begon hem gelijk een flink pak slaag te geven met die palmtakken. Hij sloeg hem zo genadig dat hij hem verwonde en het bloed langs zijn gezicht begon te lopen.** Soebaigh zei: 'Laat maar O leider van de gelovigen, want dat wat er in mijn hoofd was, is al lang al verdwenen.' (En dit is de verkorte versie van de *hadieth*) Overgeleverd door al-Laalekaa'i: (3/635-636).

<sup>17</sup> V.V.: Waqafa is letterlijk: het stoppen. De bedoeling hier is echter het stoppen van de groep al-Waaqifah over het uitspreken van hun mening over de Qor'aan i.e. desbetreffende de vraagstelling: Is Hij geschapen of niet? De geleerden van Ahloes-Soennah zien al-Waaqifah als een van de slechtste sekten omdat zij als doorgang fungeren naar de overtuiging van al-Djahmiejah!

In dit opzicht zijn zij te vergelijken met de versmelters van vandaag de dag die geen duidelijke uitspraken willen doen over de hedendaagse manhadjzaken en juist van twee walletjes willen mee eten. Vervolgens fungeren zij als een doorgang naar de methodieken van de hizbies en de politiek gerelateerde sekten. Wees dus gewaarschuwd.

<sup>18</sup> V.V.: i.e. Innoveerder, een persoon die zijn begeerten volgt!

'Ahmed beschreef hem hiermee omdat hij gestopt was (i.e. geen uitspraak wilde doen over de Qor'aan en of Hij niet of wel geschapen is).<sup>19</sup>

5) Al-Haakim رحمه الله heeft gezegd: 'Ik heb Abal-Hassan Mohammed ibn Ahmed al-Hanthalie in Bagdad horen zeggen: Ik heb Abaa Ismaa'iel at-Tirmidhie horen zeggen: 'Ik en Ahmed bin Hassan At-Tirmidhie waren bij Aboe 'Abdillaah Ahmed ibn Hanbal, Ahmed (bin Hassan) zei tegen hem: 'O Aboe 'Abdillaah er werd in Mekkah tegen Ibn Abie Qatielah gesproken over As-haaboel-Hadieth, waarop hij – Ibn Abie Qatielah- zei: 'Zij zijn een slecht volk!' Vervolgens stond Aboe 'Abdillaah op terwijl hij de voorkant van zijn thowb (gewaad) afklopte<sup>20</sup> en zei: 'Zindieq, Zindieq, Zindieq (i.e ketter) en ging zijn huis binnen.'<sup>21</sup>

6) 'Abdoellaah ibn Ahmed (رحمه الله) heeft gezegd: Ik heb mijn vader horen zeggen: 'Degene die over (de uitspraak): 'Mijn recitatie van de Qor'aan is geschapen' zegt: dit is een kwaadaardige ellendige uitspraak en dit is de uitspraak van al-Djahmiejah! Daar zeg ik tegen: Voorwaar, al-Karaabiesie zegt dit ook. Toen zei hij (Ahmed): **Hij heeft gelogen, die verradelijke, moge Allaah hem onteren!** En hij zei: 'Dit is de opvolger van Bishr al-Marriesie.'<sup>22</sup>

7) En Saalih ibn Ahmed (ibn Hanbal) heeft gezegd: 'Al-Hazaamie kwam bij (het huis van) mijn vader terwijl hij (pas geleden) naar Ibn Abie Da'loed was gegaan. Toen hij (mijn vader de deur open deed en) naar buiten kwam en hem zag, ging hij (gelijk) weer naar binnen en gooide de deur in zijn gezicht dicht.'<sup>23</sup>

8) **Dawoed al-Asbahaanie ath-Thaahierie** kwam aan in Bagdad, er was tussen hem en Saalih ibn Ahmed een band. Dus vroeg hij Saalih of hij hem wilde helpen met het op een goede manier vragen aan zijn vader of hij bij hem binnen mag komen.

Dus ging Saalih naar zijn vader en zei: 'Er is een man die mij gevraagd heeft of hij bij u binnen mag komen!

Hij vroeg: 'Hoe heet hij?'

Hij zei: 'Daawoed!'

Hij vroeg: 'Waar komt hij vandaan?'

Hij zei: 'Uit Asbahaan (Iran).'

Hij vroeg: 'Wat is zijn beroep?'

Hij zei: -en Saalih probeerde alles te vermijden om de daadwerkelijke persoonlijkheid van de gast aan hem te openbaren-

Aboe 'Abdillaah (Ahmed ibn Hanbal) zette zijn ondervragingen door totdat hij achter (de persoonlijkheid van) de gast kwam. Vervolgens zei hij: Over dit persoon heeft Mohammed ibn Jehya an-Naysaboerie al naar mij geschreven, hij beweert namelijk dat de Qor'aan ontstaan is nadat hij er niet was. Laat hem dus absoluut niet bij mij komen!

---

<sup>19</sup> Zie Taariech Bagdad 14/350 en as-Sier van Adh-Dhahabie 12/478.

<sup>20</sup> V.V.: Deze handeling gebruikten de Arabieren (Selef) als teken dat zij verschrikkelijk kwaad over iets waren, of iets verschrikkelijk verafschuwden en haatten.

<sup>21</sup> Overgeleverd door Al-Chatieb Al-Baghdaadie in Sharaf As-haaboel-Hadieth blz. 74, en Al-Haakim blz. 4, Tabaqaat al-Hanaabilah 1/38, Manaaqib al-Iemaam Ahmed door Ibnoel-Djowzie blz 247 en Aboe 'Uthmaan As-Saaboenie.

<sup>22</sup> As-Soennah door 'Abdoellaah ibn Ahmed ibn Hanbal 1/165-166.

<sup>23</sup> Manaaqib Ahmed door Ibnoel-Djowzie blz. 250.

(Saalih) zei: 'O mijn vader, maar hij distancieert zich van hem (Mohammed ibn Jehya) en ontkent zijn uitspraak.

Vervolgens zei Aboe `Abdillaah: 'Mohammed ibn Jehya is betrouwbaarder dan hem, geef hem geen toestemming om naar mij toe te komen!!!'<sup>24</sup>

De verschillende overleveringen van deze soort over de geleerden van de Islaam zijn talrijk, dit is allemaal te vinden in de boeken over de Soennah en de 'Aqiedah.

`Aasim al-Ahwal (de schele) رحمه الله heeft gezegd: 'Ik zat bij Qataadah (in zijn leskring) toen hij `Amr ibn `Oebayd opnoemde en hem bekritiseerde. Ik zei: 'Ik vindt dat de geleerden elkaar niet moeten bekritisieren! Hij zei: O Ahwal, weet jij niet dat wanneer een persoon al-Bid'ah belijdt het een verplicht is dat hij (hiervoor) bekend gemaakt dient te worden zodat men gewaarschuwd voor hem is! Toen ik (thuis) kwam was ik aangeslagen en ging slapen. (In een droom) zag ik `Amr ibn `Oebayd een Vers uit de Qor'aan krabben. Dus zei ik tegen hem: 'Soebhaanallaah (uit verbazing)! Hij zei: 'Ik zal het terug plaatsen!' Dus zei ik: 'Doe het dan!' Hij zei: 'Ik kan het niet!'<sup>25</sup>

En al-Fallaas رحمه الله heeft gezegd: 'Amr is Matroek<sup>26</sup> en een persoon van Bid'ah!

Adh-Dhahabie رحمه الله zegt over **Waasil ibn `Ataa'**: 'Hij was één van de volhardende Mo'tazielah<sup>27, 28</sup>.

En hij zegt -ook-: over **Ibn Abie Da'oed**: 'Een gemene Djahmie!'<sup>29</sup>

En Ahmed رحمه الله heeft gezegd: 'Thauwr was overtuigd van al-Qadr (i.e. hij was een Qaderie), (en daarom) hebben de mensen van (de stad) Hims hem verbannen en eruit gezet.<sup>30</sup>

En Aboe Tauwbah رحمه الله heeft gezegd: 'Onze metgezellen hebben ons vertelt dat Thauwr ('Abdoer-Rahmaan ibn `Amr) al-Awzaa'ie رحمه الله tegen kwam en zijn hand naar hem uitstak (om hem te groeten). Maar al-Awzaa'ie weigerde om zijn hand naar hem uit te steken en zei: 'O Thauwr, wanneer het om wereldse aangelegenheden ging dan was er een contact maar het gaat hier om het geloof!'<sup>31</sup>

Aboe Iedries al-Chowlaanie رحمه الله heeft gezegd: 'Weet, voorwaar **Aboe Djamielah** gelooft niet in al-Qadr zit dus niet met hem (i.e. ga niet met hem om).<sup>32</sup>

---

<sup>24</sup> Taariech Bagdad 8/273.

<sup>25</sup> Al-Miezaan door Adh-Dhahabie 3/273.

<sup>26</sup> V.V.: i.e. Hij wordt beschuldigt van het vertellen van leugens.

<sup>27</sup> V.V.: **De Mo'tazielah** zijn een sekte die alleen de Schone Namen van Allaah bevestigen zonder de Eigenschappen. Hun bevestiging van de Schone namen houdt echter wel in dat de namen zomaar woorden zijn die niet op een betekenis of eigenschap duiden. Ook geloven zij (integenstelling tot Ahloes-Soennah) dat degene die grote zonden begaat, geen gelovige is en geen ongelovige is, in deze wereld. In het Hiernaamaals beweren zij echter dat hij voor eeuwig in het Hellevuur zal belanden (Takfir). En hun dwalingen en misleidingen zijn talloos!

<sup>28</sup> Al-Miezaan 4/329.

<sup>29</sup> Al-Miezaan door Adh-Dhahabie 1/97.

<sup>30</sup> Al-Miezaan door Adh-Dhahabie 1/374.

<sup>31</sup> As-Sier van Adh-Dhahabie 11/344.

<sup>32</sup> Al-Ibaanah door Ibn Battah 2/449.

En Ismaa'iel ibn 'Oelayjah رحمه الله heeft gezegd: 'Sa'ied ibn Djoebayr (رحمه الله) heeft tegen mij gezegd –terwijl ik hem niets hierover gevraagd had noch dat hij alles over deze zaak opnoemde -: 'Zit niet met **Talq!** i.e. omdat hij van de Moerdiejah is.'<sup>33</sup>

Aboe Saalih al-Faraa' رحمه الله heeft gezegd: 'Ik vertelde Yoesoef ibn Asbaat over **Wakie'** en dat hij (zichzelf) in iets van al-Fietnah (al-Bid'ah) had gemengd. Hij zei: 'Hij lijkt wel op zijn leraar! -i.e.: **Al-Hassan ibn Hayy**- Daarna zei ik tegen Yoesoef: 'Ben je niet bang dat dit roddelen is? Waarop hij zei: 'Waarom dan domoor? Ik ben beter voor hen dan hun vaders en moeders! Ik verbiedt de mensen om te handelen naar datgene wat 'zij' geïnnoveerd en toegevoegd hebben (aan het geloof), waardoor zij hún zonden niet hoeven te dragen. En degene die hen vereerd, is (in werkelijkheid) schadelijker voor hen!'<sup>34</sup>

En Iemaam ibn Battah heeft duidelijk gemaakt dat **het noodzakelijk is dat de namen en iets van de eigenschappen van Ahloel-Bid'ah worden opgenoemd zodat men gewaarschuwd wordt voor hun boeken en veilig gesteld wordt voor hun ideeën.** En dus zei hij رحمه الله –nadat hij uitspraken van Ahloel-Bid'ah en hun sekten opnoemde-: 'Zij zijn volkeren, stammen, soorten en groepen. Ik noem een aantal van hun namen en iets van hun eigenschappen omdat zij een aantal boeken en uitspraken hebben die bekend en verspreid zijn en de gewone mensen en de jongeren deze niet kennen en de (werkelijke) betekenis voor degene die het leest onduidelijk is. Het kan daarom zo zijn dat het boek van een man van dit soort uitspraken (al-Bid'ah) in de handen van één van de jongeren valt. Terwijl hij zijn boek begint met Alhamdoellillaah, Aanprijzing van Allaah en een uitvoerige vredeswensing voor de profeet ﷺ, vervolgt hij (zijn boek) met zijn speciale soort Koefr (ongeloof), verborgen verzinselfen en kwaadaardigheden waardoor een jong (persoon) die geen kennis heeft en een niet-arabier en de algemene man denken dat degene die dit boek heeft samengesteld één van de grote geleerden of Islaamitische jurisprudenten is. Terwijl het kan zijn dat (de schrijver van zo'n boek) iemand is die gelooft en kijkt naar deze natie (moslims) op een zelfde manier als de godenaanbidders, degenen die (in het openbaar) tegenover Allaah zondigen en degene die de Satan als handlanger heeft genomen dat doen.

Wat betreft een aantal van hun leiders die voorop staan in de dwaling: 'De dwalende **Djahm ibn Safwaan**. Er werd aan hem gevraagd toen hij in ash-Shaam<sup>35</sup> was: 'Waar ga je heen?' Hij zei: 'Ik zoek een heer die ik kan aanbidden!' Vervolgens namen verschillende groepen van de dwaling zijn uitspraak over.

En Ibn Showdhab رحمه الله heeft (over hem) gezegd: 'Djahm heeft het gebed (Salaah) veertig dagen gelaten omdat hij twijfelde!'

Een aantal van zijn volgelingen en metgezellen zijn: 'Bishr al-Merriesie, Al-Mirdaar, Aboe Bakr al-Asam, Ibraahiem ibn Ismaa'iel ibn 'Oelayjah, Ibn Abie Da'oed, Barghoeth, Rabaalway, al-Armenie, Dja'fer al-Hadhaa', Shoe'ayb al-Hidjaam, Hassan al-'Attaar, Sahl al-Haraar, Aboe Loqmaan al-Kaafir en anderen die gelijk aan hen zijn in dwaling. Alle geleerden zeggen over degenen die wij genoemd hebben dat zij Iemaams van al-Koefr (ketterij) en leiders van de dwaling zijn.

---

<sup>33</sup> Al-Ibaanah 2/450.

<sup>34</sup> As-Sier 7/364 en Tahdhib al-Kamaal 6/182.

<sup>35</sup> V.V.: Streek die zich uitstrekt over: Palestina, Libanon, Jordanië en Syrië,

En hun leiders zijn ook –en zij zijn de mensen van Qadr<sup>36</sup>: 'Ma`bad al-Djohanie, Ghailaan al-Qaderie, Thomaamah ibn Ashres, `Amr ibn `Oebayd, Aboe Hoedayl al-`Allaaf, Ibrahiem an-Nithaam, Bishr ibn al-M`otamer en anderen van Ahloel-Koefr en dwaling die over het algemeen evenredig aan hen zijn.

En onder hen zijn: al-Hassan ibn `Abdoel-Wahhaab al-Djoebbaa`ie en Aboel-`Anbas as-Somayrie.

En wat betreft de Raafidah<sup>37</sup>: al-Moeghayrah ibn Sa`ied, `Abdoellaah ibn Sebaa`, Hishaam al-Foetie, Aboel-Koeroes, Foedayl ar-Raqaashie, Aboe Maalik al-Hadramie en Saalih Qoebah.

In werkelijkheid zijn zij (Ahloel-Bid`ah) meer dan men kan opnoemen in één schrift of in één boek. Daarom heb ik alleen maar een gedeelte van hun Iemaams opgenoemd zodat de jongeren en diegenen die geen kennis hebben het complimenteren van hen vermijden en niet met degenen die gebruikmaken van hun uitspraken, of redetwisten met hun boeken zitten.

**En de meest verradelijke onder hen zijn degenen die zich voordoen alsof zij de Soennah verdedigen en beschermen terwijl hun uitspraken in werkelijkheid het meest venijn zijn**, zoals: 'Ibn Killaab, Hoesayn an-Nadjaar, Aboe Bakr al-Asam, Ibn `Oelayjah<sup>38</sup>. Moge Allaah ons en jullie beschermen tegen hun uitspraken, en moge hij ons vrijstellen van de kwaadaardigheid van hun overtuigingen!<sup>39</sup>

En Iemaam Aboe `Amr `Uthmaan ibn Sa`ied ad-Daanie (o.444NH) heeft gezegd (in één van zijn dichten):

(Hier vermeld de schrijver van het boek een gedicht van deze Iemaam en vervolgens een gedicht van Iemaam Aboe Taahir Ahmed ibn Mohammed as-Silefie as-Selefie, die beide gaan over het weerleggen van Ahloel-Bid`ah met hun namen...)

(Vervolgens zegt de schrijver:) Dit is dus de manhadj van Ahloes-Soennah, (en dat is dat) het weerleggen van de Bid`ah en van de innoveerders samengaat, zonder daar onderscheiding tussen te maken. Want, wanneer hun waarschuwingen (en weerleggingen) alleen bedoeld waren voor de bid`ah dan zouden zij het nooit met

---

<sup>36</sup> V.V.: **Al-Qaderiejah** is een bijnaam voor diegenen die behoren tot de sekte die al-Qadr (Voorbestemming) ontkennen. De meest bekende groep onder hen zijn de Mo`tazilah degenen die beweren dat de mensen hun eigen daden scheppen en dat Allaah hun daden niet heeft voorbestemd.

<sup>37</sup> V.V.: **De Raafidah** zijn een sekte die de metgezellen van de Boodschapper van Allaah ﷺ als ongelovigen verklaren op een aantal uitgezonderd. Zij beweren dat zij de Qor`aan veranderd hebben door maar een negende deel van de Qor`aan vrij tegeven, integenstelling tot Allaah ﷺ Die verklaard heeft in de Qor`aan dat Hij tevreden met hen is!!! Zij hebben verschillende bida'istische praktijken waarvan een aantal openlijke Koefr en ketterij betuigen, zoals het aanbidden van Iemaams en graven. Veel van de geleerden verklaren hen als ongelovigen! De hedendaagse Shie`ah zijn ook ongelovig mits zij kennis hebben over de werkelijkheid van hun verradelijke madhhab en zij koppig hierin blijven geloven! De shie`ah hebben tegenwoordig ook in Nederland activiteiten, wees dus gewaarschuwd! Indien u meer informatie wilt over deze sekten dan kunt u het tweede nederlandstalige deel van het pas uitgegeven boek 'de Iebaanah' hierop raadplegen of naar de selefiesites surfen!

<sup>38</sup> Dit is Ibrahiem de zoon van Iemaam Ismaa`iel ibn `Oelayjah.

<sup>39</sup> Ash-Sharh wal Iebaanah blz. 348-352.

elkaar eens zijn geworden over 'het vermijden en ontwijken van Ahloel-Bid'ah', zoals dat duidelijk wordt uit de overlevering van hun consensus zoals volgt.<sup>40</sup>

Beter gezegd, de schrijfwerken van Al-Djarh wat-Ta'diel<sup>41</sup> en de boeken die gespecialiseerd zijn in het overleveren van (verkorte) biografieën van personen zoals: 'Ad-Do'afaa' en *Taariech al-Kabier* van Al-Boechaarie, *Ad-Do'afaa'* van An-Nesaai' en al-'Oqaylie, *Al-Djarhi wat-T'adiel* van Ibn Abie Haatim, *Al-Miezaan* en *Diwaan Ad-Doe'afaa'* van Adh-Dhahabie, en andere boeken van de Iemaams van de Soennah. Tevens de boeken die over de 'Aqiedah gaan en speciaal hetgene wat als weerleggingen is geschreven zoals: De weerlegging van Ad-Daaremie van Bishr al-Merriesie, De weerleggingen van Shaychoel-Islaam Ibn Temiejah zoals: de weerlegging van Al-Bekrie, Al-Achnaa'ie, ar-Raazie e.a. En de weerlegging van Ibn 'Abdoel-Haadie tegen as-Subkie genaamd: *as-Saarim al-Moenkie*. En de weerleggingen van de geleerden tegen an-Nabahaanie zoals (het boek genaamd:) *Ghaayatoel-Amaanie* van Mahmoed al-Aloesie. En zoals de weerlegging van No'maan al-Aloesie tegen Ibn Hadjer al-Haytemie in zijn boek (genaamd) *Djalaa' al-'Ayneen*. En de weerleggingen van de Iemaams van de da'wah in Nedj (Saoedie Arabië) zoals, hun weerlegging van Ibn Djerdjies e.a. En de weerleggingen van de Iemaams tegen al-Kauwtherie en Aboe Ghoedah, zoals de weerlegging van (de Jemense Iemaam) al-Moe'aliemie tegen hem (al-Kauwtharie) in zijn (boek genaamd) *at-Tankiel* en ook de (weerleggingen van hen door) andere (geleerden). En zoals hun weerleggingen van de dwalingen van Sayyid Qoetb, zoals de weerlegging van al-'Allaamah 'Abdoellaah ad-Dewaysh, de weerlegging van Mahmoed Shaakir en de weerleggingen van al-'Allaamah Rabie' ibn Haadie al-Madchalie. En (vele) andere Selefie boeken die (groepen, boeken of personen) weerleggen en dit baseren op het Boek van Allaah en de Soennah van Zijn Profeet ﷺ.<sup>42</sup>

Al deze boeken zijn gebaseert op weerleggingen van specifieke personen (met hun namen en eigenschappen) en datgene wat zij meedragen van dwalingen en bid'ah. En als we de deur (van weerleggingen) zouden sluiten zoals Ahloel-Fietnah, begeerten en dwaling dat zouden willen, dan zou dat de reden zijn dat de Islam zal

---

<sup>40</sup> V.V.: Dit volgt pas later in het boek en is niet opgenomen in deze verkorte versie.

<sup>41</sup> V.V.: Al-Djarh wat-Ta'diel is het aanprijzen en misprijzen van personen omwille van het geloof.

<sup>42</sup> V.V.: Niet te vergeten dat de grote geleerden van deze tijd zoals: "Shaych 'Abdoel-'Aziez bin Baaz, Shaych Mohammed Naasir Ad-Dien Al-Albaanie, Shaych Mohammed bin Saalih Al-'Uthaymien, Shaych Moeqbil bin Haadie رحمه الله عليهم en Shaych Rabie' Al-Madchalie, Shaych 'Oebaid Al-Djaaberie, Shaych Saalih As-Sahaimie, Shaych Saalih Al-Fauwzaan, Shaych 'Abdoel-Mohsin Al-'Abbaad, Shaych Ahmed An-Nadjmie, Shaych Mohammed bin 'Abdoel-Wahhaab Al-Bannaa, Shaych Saalih Al-Lehidaan, Shaych Zaid Al-Madchalie, Shaych Faalih al-Harbie, Shaych Mohammed bin Haadie al-Madchalie e.a. حفظهم الله تعالى ook verschillende andere afgedwaalde personen van de methodiek van Ahloes-Soennah in deze tijd hebben weerlegd. Al deze weerleggingen zijn gedaan aan de hand van persoonlijke uitspraken en schrijfwerken van de hiervolgende personen uit hun boeken, cassettebanden e.d. met aanduiding van de bladzijden, titels, data's, plaatsen, getuigen etc. en het oordeel over dit vanuit de Qor'aan, Soennah en het begrip van de Selef. Wees dus gewaarschuwd. Een aantal van hen zijn: 'Mohammed Qoetb, Mohammed Soeroer, Salmaan al-'Auwadah, Safer al-Hawaalie, 'Abdoer-Rahmaan ibn 'Abdoel-Chaalih, 'Abdoer-Rahmaan ash-Shijdjie, 'Aa'id al-Qarenie, Bishr al-Bishr, Naasir al-'Omar, 'Adnaan 'Aroer, Ahmed Salaam Aboe Soehayb, Mohammed bin 'Abdoer-Rahmaan al-Maghraawie, Aboel-Hassan al-Misrie, Oesaamah bin Laadin, Oesaamah al-Qoesie, al-Maalikie, 'Abdoellaah ibn Djiebrien, Ibraahiem ad-Doewaysh, 'Amr Chaalid, Taariq ibn Soewaydaan, Aboe Qataadah en vele anderen moge Allaah hen niet meer in aantal maken, Amien!

vernietigen en Shirk (afgoderij), Bid'ah en bijgeloven zich (gemakkelijk) kunnen verspreiden. En dit is nou juist wat zij willen!

Het is daarom totaal verbazingwekkend dat men zegt: *'Spreek niet over Ahloel-Bid'ah maar waarschuw alleen tegen de Bid'ah'*. Want, degene die dit zegt die werkt de weg van de Selefoes-Saalih (totaal) tegen, contradicteert hun pad en manhadj en belastert hen van liegen en liegt zelf!(!?).

Laat dit volk daarom Allaah vrezen en terugkeren naar de duidelijke manhadj van Ahloes-Soennah waarvan de dag netzoals zijn nacht is, niemand zal hiervan afwijken behalve dat hij vernietigt zal worden! Wallaahoe A`lem (Allaah Weet het beste).

**Vertaald door:**

**Mohammed Aboe 'Oebaydillaah Brinkman as-Selefie**

Nederlands studentje in Mekkah en vijand van elke hizbie inshaa-Allaah