



Zijn de Selefies een nieuwe sekte / groepering?

Shaych Saalih al-Fawzaan werd gevraagd:

"Is Selefiiyyah een hizb (partij, groepering) van de partijen/groeperingen. En is het zich toeschrijven aan hen (bedoelende de Selefies) een afkeurenswaardig iets?"

Waarop hij antwoordde:

"As-Selefiiyyah (de Selefies) is de Geredde Groep, en zij zijn Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah. Het is geen groepering van de verscheidene groeperingen, degenen die vandaag de dag, partijen (of groeperingen) worden genoemd. Beter gezegd, zijn zij de Djamaa`ah, de Djamaa`ah op de Soennah en op de Dien (religie). Zij zijn Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah. De Boodschapper (sallallahu alehie wa sallem) heeft gezegd:

"Er zal altijd een groep van mijn Oemmah duidelijk op de waarheid blijven en niet geschaad worden door diegenen die hen in de steek laten noch degenen die hen tegen gaan."

en hij (sallallahu alehie wa sallem) heeft gezegd:

"En deze Oemmah zal zich opsplitsen in 73 groeperingen, allen zullen in het Hellevuur zijn behalve één."

Zij (de metgezellen) vroegen:

"Welke (groep) is dit O Boodschapper van Allaah?"

Hij antwoordde:

"Zij zijn diegenen die op hetgeen zijn waar ik en mijn metgezellen vandaag de dag op zijn."

Vandaar dat Selefiiyyah een groep van mensen is op de Madhab van de Selef, op hetgeen waar de Boodschapper (sallallahoe alehie wa sallem) en zijn metgezellen op waren en het is geen groepering van onder de hedendaagse groeperingen.

Beter gezegd, het is de oude Djamaa`ah, van de tijd van de Boodschapper (sallallahoe alehie wa sallem) die (deze weg) erft en voortzet, en welke nooit zal ophouden om op de waarheid te zijn tot het tot stand komen van het Uur, zoals hij (sallallahoe alehie wa sallem) ons heeft geïnformeerd.

(Cassette: 'at-Tahdheer min al-Bid'ah' tweede cassette, een lezing in Hawtah Sadeer, 1416H).

Shaych Saalih Aal ash-Shaych (Minister van Islaamitische Zaken van Saoedi-Arabië) verklaarde:

“Moslims zijn van twee groepen: Selefies en Chalefies. Wat betreft de Selefies, zij zijn de volgers van de Selefoes-Saalih (eerste drie generaties van de Moslims). En wat betreft de Chalefies, zij zijn de volgers van het begrip van de Chalef en zij worden ook Innoveerders genoemd, aangezien een ieder die niet tevreden is en geen genoegen neemt met het pad van de Selefoes-Saalih, in kennis en handeling, begrip van fiqh, dan is hij een Chalefie, een Innoveerder.

(‘Haadhihi Mafaahiemunaa,’ Hoofdstuk over het toeschrijven aan Selefiyyah)

In het oordeel van het Permanente Comité, num. 1361 (1/165) komt de volgende uitspraak voor:

“Selefiyyah is een toeschrijving aan de Selef, en de Selef zijn de metgezellen van Allaah’s Boodschapper (sallallahu alehie wa sallem) en de Iemaams van de leiding van de eerste drie generaties (moge Allaah tevreden met hen zijn), diegene wiens goedheid voor wordt getuigd door Allaah’s Boodschapper (sallallahoe alehie wa sallem):

“De beste mensen zijn van mijn generatie, dan diegenen die hen volgen, en dan diegene die hen volgen, dan zullen er mensen komen wiens getuigenis voorrang zal geven aan hun eed en hun eed voorrang zal geven aan hun getuigenis.” Overgeleverd door Imaam Ahmed in zijn Moesnad en ook door al-Boechaarie en Moslim.

En ‘de Selefies’ (selefiyoen) is het meervoud van ‘Selefie’, wat een toeschrijving is aan de Selef, waarvan de betekenis al is voorafgegaan. En zij zijn diegenen die de minhaadj van de Selef bewandelen, de volgers van het Boek en de Soennah, diegenen die naar hen beide uitnodigen, en er naar handelen, met als gevolg dat zij van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.”

‘Abdul-Azeez bin Abdoer-Rahmaan Aal as-Sa’oed heeft gezegd:

“Zeer zeker ben ik een Selefie, mijn aqiedah is Selefiyyah, hetgeen bij wiens vereisten ik (het pad van) het Boek en de Soennah bewandel.”

(Tijdens de bedevaart van 1965, ‘Al-Mushaf was-Sayf’ pagina.135).

Bron: www.salaf.com

Vertaald door: Youssef Ibn Hoessein As-Salafi