



De vijanden van Allaah verlangen er hevig naar om de moslimlanden op verschillende manieren te betreden

Auteur: Shaych 'Abdoel-'Aziez Ibn 'Abdoellaah Ibn Baaz (rahiemahoellaah)

Engelse bron: www.troid.org

Arabische bron: Majmoo'ul-Fataawaa wa Maqaalaatul-Mutanawwi'ah (4/137-139)

Vertaald door: Nouradeen Torfs al-Belgie

Nagekeken door Mohammed Aboe 'Oebaydillaah

Vraag: “De vijanden van Allaah verlangen er hevig naar om de moslimlanden op verschillende manieren te betreden. Dus welke inspanningen dienen volgens u aangewend te worden om deze gang van zaken die de Islaamitische maatschappijen bedreigen te stoppen?”

Antwoord: “Dit is niet iets vreemds van de uitnodigers tot het Christendom, Judaism of andere godsdiensten van kufr (ongeloof) en verwoestende ideologieën. Aangezien Allaah, de Meeste Perfecte - en aan Hem hoort alle lof – ons over dit in Zijn heldere Openbaring heeft geïnformeerd, wanneer Hij zei:

"En de Joden en de Christenen zullen nooit behagen in jou vinden, totdat jij hun godsdienst volgt. Zeg (O Mohammad): "Voorwaar, de Leiding van Allaah is de enige ware Leiding. En als jij hun begeerten volgt, nadat de kennis tot jou is gekomen, dan zal er voor jou tegen Allaah geen beschermer en geen helper zijn." [soerah Al-Baqarah 2:120]

Allaah - de Meest Perfecte - heeft ook gezegd:

"En zij zullen niet ophouden jullie te bestrijden totdat zij jullie van jullie godsdienst af hebben laten keren (en afvalligen hebben gemaakt), als zij daartoe in staat zouden zijn." [soerah Al-Baqarah 2:217]

Dit is waarom zij alle mogelijke middelen benutten om de moslimlanden binnen te dringen en verschillende methoden en tactieken gebruiken om dit te bereiken. Eén van hun methoden is het zaaien van twijfel en onzekerheid in de gedachten - en zij blijven hier onverminderd mee doorgaan, zonder er genoeg van te krijgen - gebruik makend van de kerk om hun haat en vijandelijkheid te verspreiden, en hun richtgeving, inspanningen en opofferingen langs deze weg te laten verlopen.

Daarom, is het verplicht dat de leiders en geleerden iedere mogelijke inspanning

aanwenden om moslimkinderen hiervoor te waarschuwen en te dirigeren, en zich te verzetten tegen de inspanningen van de vijanden van Islaam met tegenmaatregelen. Want voorwaar, de Gemeenschap van Islaam is een Gemeenschap die een verantwoordelijkheid is toevertrouwd om deze godsdienst te dragen en het over te brengen aan anderen. Bijgevolg wanneer wij - in de Islaamitische maatschappijen - vastberaden zijn om onze zonen en dochters te wapenen met correcte kennis, en de ware opvatting van de Religie; en hiermee van start gaan wanneer ze nog heel jong zijn, dan zullen wij de vijand nooit vrezen - met de toestemming van Allaah. Dus zolang we ons blijven vasthouden aan de Godsdienst van Allaah, Hem glorificeren en vereren, Zijn Sharie'ah (voorgescreven wetten) opvolgen, en degene die zich tegen Hem verzetten bevechten, dan zal het omgekeerde plaatsvinden; het zullen de vijanden van Allaah zijn die de moslims zullen vrezen. Allaah - de Meest Perfecte, de Ene aan Wie alle lofprijzingen behoort - heeft gezegd:

“O jullie die geloven, als jullie (de godsdienst van) Allaah helpen, dan zal Hij jullie helpen en jullie voeten stevig (op het slagveld) plaatsen door jullie te laten zegevieren over jullie vijanden.” [soerah Mohammed 47:7]

Allaah - de Machtige en Majestueuze - heeft ook gezegd:

"Maar als jullie geduldig zijn en Allaah vrezen, dan zal hun listigheid jullie geen schade berokkenen. En Allaah is de Alhorende, de Alwetende." [soerah Al-Imraan 3:120]

En er zijn vele andere verzen met een gelijksoortige betekenis. Bijgevolg is de meest belangrijke factor om deze aanval te kunnen stoppen het voorbereiden van een generatie die oprechte kennis en begrip heeft van de Islaam. Dit kan verwezenlijkt worden door hen de correcte leiding en ontwikkeling te geven thuis en door het benutten van de verschillende middelen van onderwijs met als doel de maatschappij te helpen. Voeg hieraan deze de rol van leidinggeven toe, hetgeen wat de plicht is van zij die de macht dragen, en hun plicht om constant te zijn in het uitvoeren van weldadige handelingen, en constant te blijven in het herinneren van de mensen met wat hen nuttig is en hen voordeel brengt, en het uitvoeren van datgene wat de correcte Islaamitische 'aqidah (geloofsbelijdenis) in de mensen ontwikkeld:

Allaah –soebhaanahoe wa ta'aala- heeft gezegd:

"Voorwaar, met het gedenken van Allaah komen de harten tot rust." [soerah Ar-Ra'd 13:28]

En er is geen twijfel aan dat nalatigheid een van de oorzaken is waardoor de vijanden van Islaam de moslimlanden binnen kunnen treden - samen met hun ideologische aanval – hetgeen waardoor de Moslims geleidelijk aan afstand nemen van hun Godsdienst, stap voor stap. Bijgevolg hierdoor, zal het kwaad onder hen toenemen en zij zullen getroffen worden door de foute ideologieën van hun vijanden. En Allaah - de Ene die vrij is van alle tekortkomingen, de Meest Verhevene - heeft de gelovigen bevolen om sabr (geduld) te hebben, om tot geduld op te roepen, en om te streven op Zijn Pad, gebruik makend van iedere methode die zij tot hun beschikking hebben; zoals Hij - de Meest Majestueuze, Meest Verhevene - heeft gezegd:

"O jullie die geloven! Volhard en wees geduldiger en bewaak jullie gebieden door

het plaatsen van permanente legerenheden op plaatsen vanwaar de vijand jullie kan aanvallen en vrees Allaah (door uit te voeren wat Hij gebiedt en door weg te blijven van datgene Hij verbiedt) opdat jullie succesvol mogen zijn.” [soerah Al-Imraan 3:200]

En Allaah - de Meest Perfecte - heeft gezegd:

"En degenen die omwille van Ons streven, die zullen Wij zeker Leiding schenken op Onze wegen. Voorwaar Allaah is met de weldoeners." [soerah 29:69]

Ik vraag Allaah bij Zijn Mooie Namen en Verheven Eigenschappen dat Hij de zaken van de Moslims verbetert en dat Hij hen begunstigd met het begrip van de Godsdienst, dat Hij het woord van hun leiders op de weg van de waarheid brengt, en hun hechte adviseurs verbetert. Voorwaar, Hij is Meest Vriendelijk, Meest Vrijgevig. En moge Allaah overvloedige zegeningen van vrede op onze Leider en onze Profeet Mohammed laten neerdalen, en op zijn Familie, zijn Metgezellen en zijn ware aanhangers.”