



ما حق الله على العباد، وحق العباد على الله؟

Wat is het recht van Allaah op zijn dienaren en
wat is het recht van de dienaren op Allaah?

Bron:

غاية المرید فی شرح کتاب التوحید

Ghaayatul muried fie sharh kitaab at-Tawheed

Shaykh Saalih bin Abdulaziz bin Muhammad bin Ibraheem Aali Shaykh

Het is overgeleverd dat Mu'aadh bin Jabal - رضي الله عنه - heeft gezegd, “Ik reed achterop bij de Profeet - صلى الله عليه وسلم - , op een ezel, en hij zei tegen mij:

**يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد، وحق العباد على الله؟...
قا: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً**

“O Mu'aadh, weet jij wat het recht van Allaah is op zijn dienaren en wat het recht van de dienaren is op Allaah?” Ik antwoordde, “Allaah en Zijn Boodschapper weten het het best.” Hij zei, “Het recht van Allaah op de dienaren is, dat zij Hem (alleen) aanbidden en geen deelgenoten aan Hem toekennen.”

Dit recht, is een recht wat verplicht is voor (i.e. tegenover) Allaah, de Almachtige en Majestueuze. Dit is, omdat het Boek (al-Qur'aan) en de Sunnah, en zelfs alle Boodschappers, kwamen met dit recht, haar verduidelijking. En dat is de meest bindende (verplichting) van de verplichtingen op de dienaren (van Allaah).

Toen zei hij:

حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً

“Het recht van de dienaren op Allaah is, dat Hij niet bestraft, wie geen deelgenoten aan Hem toekent.”

“Het recht van de dienaren op Allaah...” Dit is een recht, wat Allaah Zichzelf heeft opgelegd, volgens het consensus van de mensen van kennis (de geleerden). Allaah, de Almachtige en Majestueuze verbiedt Zichzelf wat Hij wil, in overeenstemming met Zijn Wijsheid, en Hij verplicht Zichzelf wat Hij wil, in overeenstemming met Zijn Wijsheid. Dit is gelijk aan Zijn Uitspraak in de heilige Hadith (al-Hadith ul-Qudsi):

إني حرمت الظلم على نفسي

“Voorwaar, Ik heb onderdrukking (onrecht) voor Mijzelf verboden.”

Zij (al-Bukhari en Muslim) hebben deze Hadith (van Mu'aadh) overgeleverd in de Sahihayn.

